

Efterårets første kysttur 4/10

Turen gik til Reersø. Tilmeldingerne var ikke dem, der var flest af. Gustav og undertegnede kørte fra Hørsholm kl. 05.00. Ved ankomst på parkeringen kom vi hurtigt i vores yndlingstøj. Vi glædede os som små børn til jul. Efterårets første kysttur!! Da vi kom til kysten, kunne vi konstatere, at vi ikke var de første. Der var et par stykker mere. Vi gik et pænt stykke ned af kysten, så vi var "alene".

Vi gik begge i vandet med stort smil på og fluekæppen i højre hånd. Vandet stod højt, så det vanskeliggjorde bagkastet. Skrænten var meget tæt. Vinden var perfekt. Den stod i s/ø. Vi havde ikke fisket længe, før der var fisk i overfladen. De fik det ene kast efter det andet, men de ville ikke bide på. Vi konstaterede, at det måtte være små sej. Havørrederne var der, for vi så et par fisk ude af vandet. Ikke de største, men men men, når der er små, er der også store. Efter en times fiskeri og ingen af os havde mærket noget, blev vi enige om, at det var tid til kaffe og cola.

Endnu engang var vi klar til at være farlige. Gustav skiftede flue. En hornfisk gik efter hans flue. Ingen gad min. Længere nede af kysten kunne vi spotte en kollega med fleks på klingen. En undermåler blev genudsat. Lidt efter kommer der skrål fra Gustav. Han står med fleks på fluekæppen. Fantastisk syn. Den flekser helt nede i håndtaget. Han står med Colgatesmil. Den ryger desværre. Men som altid!!! Han fik hugget!!! Nu kom der virkelig den der tro på den igen. Og ja! Utroligt hvad en fisk kan gøre ved én 😊. Vi fiskede os videre ned af kysten, men der skete ikke det store. Tiden nærmede sig lidt frokosttid. Vi gik på stranden og satte os på en træstamme, hvor vi nød livet i fulde drag.



Gustav vil prøve spin. Han havde ikke fisket længe, før der kom et skrål fra ham. Nu stod han med fleks på klingen igen. En undermåler kom i overfladen. Skønt skønt skønt. Den blev kanet på land

på fin manér. Efter endt fotosession blev den genudsat. Nu var vi igen dér, hvor vores puls var på max. Lystfiskeri når det er bedst.

Vi var hurtigt i vandet igen. Der var desværre ikke flere fisk i det område. Jeg skiftede til spin. Det hjalp ikke, for der var ikke bud efter min sølvpil. Vi fiskede som gale, men der skete ikke så meget. Vi mødte et par kollegaer, som kunne berette at de havde fået lidt undermålere og 1 regnbue på 3 kg. Omkring kl. 14.00 stoppede vi dagens fiskeri. Vi gik til bilen med det selvsamme smil, som da vi startede. Efteråret er startet!!! 2 måneder med kystfiskeri venter forude, fedt fedt fedt!! Vi glæder os allerede til klubturen i næste weekend.

Hjemturen stod på flæskesvær og væske.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Knæk og bræk.

Formanden