

Reersø 16. november 2014

- Et Gustav show...

Efter en kort telefonkonsultation lørdag aften blev det besluttet at søndagens klubtur skulle gå til Reersø.

Vi mødtes ved parkeringspladsen kl. 7.15 og 5 min. senere var vi på vej i vandet. Vandet var meget roligt på trods af den stive kuling som raserede oppe over klitterne. Vi startede lige syd for Nordvest-revet og arbejdede os derpå sydover. Efter 10 minutter fangede Gustav en undermåler som efter en hurtig fotoseance kom retur til det våde element.

De næste 3-4 timer gik med maskinfiskeri langs med kysten hvor Gustav syntes at han skulle fange endnu 3 undermålere og Flemming og jeg mente at fisk hørte til i vandet og ikke på land ;-). Vi så et par store fisk boltre sig inde på det lave vand et par gange mens vi fiskede derudaf og konkluderede hurtigt at det måtte være regnbuer. Da vi var nået et godt stykke sydpå og mente at det nu måtte være tid til at fiske tilbage mod bilerne fik Gustav et godt hug lige foran ham. Han kunne hurtigt se at det var en regnbue og at den var stor. Efter en lufttur og et par hidsige udløb fik Gustav kanet den op på stranden. Efter at Gustav havde gjort lidt grin med dens udseende (den var virkelig grim), stivnede smilet da han fandt ud af, at den skulle slæbes hele vejen tilbage til bilen. De næste par timer som gik med at fiske tilbage mod revet, mærkede vi intet. Da vi ankom om morgenen kom der 3 andre fiskere samtidig, de stillede sig ude på revet og vi havde godt lagt mærke til at de ikke havde flyttet sig hele dagen. På vej tilbage snakkede vi om at de måtte have et godt



fiskeri der ude, siden at de ikke havde flyttet sig. Da vi kom til revet så vi årsagen til den manglende bevægelse, de havde alle 3 fine tasker med som stod inde på stranden. Sjovt at folk begrænser deres egne muligheder ved at slæbe tasker, stole osv. Med på kysten. Man burde vel ikke have behov for flere ting på en kysttur end der kan være i en vadejakke? Oppe ved bilerne fik vi vejret Gustavs fisk til 3 kilo.



Det er hårdt at slæbe STORE fisk!!!

Vi havde en god tur og hyggede os, men det kunne også være hyggeligt med lidt flere deltagere på turerne.

Jacob.

(PS. Jeg har hørt rygter om at Gustav ikke kommer med i bilen næste gang, men skal cykle...)