

Påsketur til Møn 4. april 2015

Undertegnede og Gustav kørte fra Hørsholm lidt over fire. Vi var mere end klar. Fluestængerne var samlet hjemmefra om fredagen. Så ved ankomst kom vi hurtigt i vores yndlingstøj. Solen var så småt på vej op, da vi gik ned af skrænten. Vind var der ikke noget af. Vandet stod spejlblankt.

Vi blev enige om at starte på revene til venstre. Her fiskede vi som gale, men der skete ikke det helt vilde. Vi fiskede os mod bilen, men ikke så meget som et hug eller en fisk i overfladen, gjorde at vi gik på stranden for at nyde lidt kaffe og brød. Lidt efter var vi klar igen. Og minsandten om vi ikke spotter fisk tæt på land. Nu skulle badekaret fiskes af. Vi havde ikke fisket længe, før der var skrål fra Gustav. Hans fluekæp var spændt op. Den skønneste fight begyndte. En fisk over målet kommer ud af vandet flere gange. Den bliver kanet på land på den fornemmeste måde. Lidt efter hænger den i hans pralering. Og ja. Det er her, man ikke tager fejl af et ansigtsudtryk 😊.



Kysten blev fisket for hårdt, men der skete ikke noget. Vinden havde tiltaget så meget, så man kunne kun kaste på langs med kysten. Så efter 5 timer med flue, blev vi enige om at gå til bilen og skifte til spin.

Som altid gik vi i gang med at maskinfiske kysten. Vi fiskede os mod Madses Klint. Efter en halv times fiskeri, har jeg hug. Et hurtigt modhug og den er kroget. En fin fisk kommer ud af vandet. Lidt efter hænger den i min pralering.

Hurtig i vandet igen. Nu får Gustav et hug. Den bliver desværre ikke kroget. Vi fisker os et godt stykke mod klinten, men der skete ikke det helt store. Endnu engang gik vi på land for at nyde lidt brød. Da batterierne var ladet op igen, gik vi til den igen. Lidt efter har jeg hug igen. En undermåler kommer i overfladen og danser. Den bliver nænsomt genudsat. Den havde desværre ikke nogle kammerater

med 😊. Klokken var så småt begyndt at nærme sig lukketid, så vi blev enige om at tage et sidste kast. Vi fik ikke flere fisk.

En skøn dag på Møn med masser af sol, vind og hygge.

Vi var tilbage i Hørsholm lidt i halv fem.

Knæk og bræk.

Flemming

