

Påsketur til Klinteby 20/4 2014

Undertegnede var eneste tilmeldte til turen (Gustav var i Finland med ishockey). Jeg kørte fra Hørsholm 03.45. Ved 5 tiden var jeg i Menstrup. Her holdte jeg ind til siden ved Menstrup kro skiltet. Det er oplyst, så her kunne jeg klæde om osv med lys på. Der skal lige siges, at andagten blev holdt ved vandet.

Ved ankomst til vandet kunne jeg konstatere, at det så perfekt ud. Vandet stod højt og overfladen blev brudt af vinden. Solen var så småt begyndt at kigge frem. Vinden stod i N/E og skulle senere gå i ren E. Himlen var total skyfri. Nu kunne det kun gå for langsomt med at komme i baljen. Jeg havde ikke fisket i mere end et kvarter, før jeg spottede en stime fisk. De fik et par kast og bang! Den røg desværre. Lidt efter var der igen bud efter "Flemsefluen". Den huggede kun. Jeg fortsatte mit fiskeri ned af kysten. Lidt efter var der hug igen. Denne gang sad den der. En kornfed undermåler kom i overfladen. Som altid blev der hoppet og danset. Efter en skøn fight blev den genudsat med et lille smil på. Åhhhhhhhhhhhhhhh det var fedt!!!!!!!!!!!! Jeg var hurtigt i vandet igen. 2 min efter er der endnu engang flex på klingen. En farvet/nedgænger fisk kommer i overfladen.



Den havde en pæn størrelse, men blev selvfølgelig genudsat. Solen var kommet helt frem nu. Jeg tog mig lige en kop kaffe. Det er her man nyder at være lystfisker.

Jeg fiskede mig mod den første pynt, men der skete ikke så meget. Nu fiskede jeg mig mod næste pynt. Her var jeg sikker på, at der ville være fisk i "hullet". Jeg kan ikke erindre, at jeg har været der uden, at der har været fisk. Det holdt stik. Den røg desværre. Nu var jeg kommet ned til bugten. Når vandet står så højt, er det næsten umuligt med flue. Det er selvfølgelig muligt, men man kan ikke affiske hele stykket.

Jeg tog det lille stykke med spin. Her varede det ikke længe, før jeg stod med flex på klingen. En fin fisk begyndte at rulle sig i overfladen. En skøn fight begyndte. Jeg vandt. 1,7 kg.



Ved rensning senere, kunne jeg konstatere, at den var MERE end fyldt med tanglopper i maven.

Jeg havde også en følger. Vinden havde taget til og gået i E og der var efterhånden kommet meget møg i vandet. Jeg fiskede mig mod næste pynt. Her var vandet meget oprørt. Og der var rigtig rigtig meget møg i vandet, så jeg gik tilbage. Nu var vinden der, hvor jeg skulle holde på kasketten. De fleste steder jeg prøvede, var der for meget møg i vandet. Min sidste chance var, hvor jeg startede. Her er lidt mere læ. Jeg startede med spin. Der gik ikke længe, før der var hug. En målsfisk kom i overfladen - 41 cm -. Den fik et gok.



Lidt efter så jeg fisk stort set lige foran mig. Nu blev jeg enig med mig selv om, at fluen skulle prøves i "stormen". Det var ikke de flotteste kast, man fik lavet. Jeg



måtte fiske på langs af kysten pga vinden. Det gjorde ikke så meget, for fiskene var der. De huggede, men jeg fik dem ikke. Der var også et par følgere. Jeg så en fisk i 2-3 kgs klassen ryge helt ud af vandet. Det er her, at ens ben begynder at gå som trommestikker. Den fik det ene kast efter det andet, men den ville desværre ikke det samme som mig. Ind i mellem kastede jeg ud af. Når vinden fik fat i fluelinen, skal jeg lige love for, at man kastede langt. Da klokken nærmede sig 15, var jeg ved at være brugt. Jeg gik mod bilen med stort smil på. Det var selvfølgelig en blanding af dagens fangst, oplevelser, masser af sol og saltvand i hovedet. Ved bilen kunne jeg spotte en kollega. Vi hilste lige på hinanden med tommelfingeren. Her kom jeg til at tænke på, at jeg havde fisket en hel dag, uden at jeg

var stødt ind i andre. Utroligt men skønt. Jeg ramte Hørsholm kl. 17.00.

Som altid stod hjemturen på væske og flæskesvær.

Endnu en skøn tur med HOLF☺

Fiskehilsen

Flemming