

## Nytårstur med Arresø, lørdag den 27. december.

Som sidste år havde bestyrelsen valgt at booke en hel båd ved Elida rederiet. Denne gang Arresø. Vi sejlede ud af Helsingør statshavn, 1200-1700. Båden var stuvende fyldt og alle fiskere var klar. Alle aldre var repræsenteret – og vi havde sågar en debutant på sundet – Jacob på 7 år var med for første gang.



Vejret var til den endog meget pæne side. Ikke så meget som en let brise at mærke. Det var endvidere tørvejr og ca. 2-4 grader. Mange måtte have lidt tøj af da først fiskeriet gik i gang – for fisk, dem var der MASSER AF!!!!

De fleste var ankommet i god tid og vi stod alle klar ved kajen, da de friske morgenfiskere kom i land. Der blev som altid skulet til mængden og størrelsen på skraldesække. Der var ikke så lidt, kunne vi godt se. Humøret steg da lige 5 grader med det syn. Præcis klokken 1200 lagde vi fra land. Skipper var snart at høre over højtaleren og fortalte, at vi skulle skydpå, ned mod kobberværket, da morgenfiskeriet her havde været godt. Der var MANGE sild og derimellem en hel del pæne torsk. Der var ikke så meget strøm, så på med de lette pirke ellers fangede man ikke noget.

Humøret og spændingen steg lige yderligere 5 grader.



Skipper sagtnede farten, slog bak og DING DING... nu var det bare at give los. Der gik ca. 10-15 sekunder, så kunne man høre Gustav Knudsen råbe "SÅ ER DER FISK" og han svingede elegant et par sild ombord, og sikrede sig samtidigt præmien for første fisk. Alle var desværre optaget af at fiske, så vi måtte vente med billede indtil den unge mand også fik en torsk – hvilket han selvfølgelig gjorde kort tid efter.



Pludseligt var der fisk alle vegne.

Alle med linen i vandet og sildeforfang på havde fisk. Man kunne simpelthen ikke nå bunden med alle de sild, og de var store.



Jacob, vores debutant var meget opstemt. Han stod nede agter og fiskede på livet løs. Og nu skal jeg da lige love for der kome gang i ham. "FAR FAR FAR.... MIN STANG MIN STANG, JEG TOR DET ER EN KÆMPE TORSK" .... Det var det nu ikke, men knægten havde ramt stimen og havde et helt juletræ af sild med op – en på hver af sildekrogene og en på priken (to faldt dog af ved landing).

Folk fiskede videre som gale og nede midtskibs kunne man se der var gang i den. Kim stod med god flex på klingen, og da det var en kraftig pirkestang, han stod med, og det ikke var bunden, var det uden tvivl en god fisk. De omkringstående fik hurtigt hevet i land, så Kim kunne komme til. Efter en god lille fight begyndte man at kunne skimte en lys skikkelse nede i vandet, og det var en pæn fisk. Den blev landet uden bøvl, og vægten stoppede ved 4,6 kg. Pæn fisk. Da der i øvrigt ikke blev fanget større fisk resten af dagen, så endte Kim endda med at tage præmien for største fisk, samt den lille pulje af tyvere for dem der havde satset lidt håndøre på egen bedrift.

Efter at have tømt det første drev, så var det tid til at sejle lidt. De efterfølgende drev gav også en del fisk af sig, primært sild, med lidt torsk indimellem.





Også de andre både havde fundet ud af, at der var fisk, og på et tidspunkt var der i alt 15 større og mindre både på samme område – og alle så ud til at fange fisk.



Nede agter var der god gang i den. Bent og Mads Rasmussen havde ikke brug for sildeforang til at fange torsk og deres kurv var efterhånden fyldt. De omkringstående måbede flere gange, når de igen sagde hep og hev en torsk op på båden. Tilsammen fik de i alt 10 pæne stegetorsk med hjem.



Men nu skal vi lige en tur tilbage til Jacob. Han fangede sild på livet løs (havde over 100 med hjem), hvilket jo var sjovt, men hver gang der var bid, håbede han på en torsk – for den var jo stor. På et tidspunkt får han bid, men han er så uheldig, at linen bliver kludret med naboen. Pirken hænger stadigvæk langt nede i vandet, og mens jeg står og roder med at få den fri fra sidemanden, kan jeg godt mærke noget, der trækker. Endeligt er linerne fri af hinanden, og jeg tager et par træk. Jo jo tænker jeg, den er god nok. Jeg råber til Jacob, at hans line er viklet ud, så han skal fiske. Han tager fat og hiver og råber så "FAR DEN ER EDDERMANME TUNG". Hvad siger jeg overasket, har du fisk "JAAAAAAAAAAAAA...." er repnesen. Jeg hjælper med at holde stangen, og Jacob hiver ind på livet løs. Han må lige skifte hånd et par gange, for det er jo hårdt arbejde. Resultatet er da også ganske pænt – en flot torsk på 2,4 kilo, og en MEGET STOLT 7 årig knægt.

Fiskeriet fortsatte sådan resten af dagen, og jeg tror faktisk ikke, der var nogen der gik tomhændede hjem. En fantastisk tur, som i forhold til de seneste par år, med begrænset fangst, var klart at foretrække.

Vi ramte Helsingør havn klokken 1700 og samledes på kajen til præmieroveraskelse. Der var mange fine præmier. Som nævnt første og største fisk, til juniore, til seniore, til dem der var tæt på, til de heldige og til de dygtige. Billederne kan ses herunder.



Bestyrelsen takker for et godt fiskeår, og vi glæder os til at se alle igen næste år.

Knæk og bræk

Webredaktøren.