

## Nordkysten lørdag den 5. april 2014

Tilmeldinger var ikke dem, der var flest af. Et afbud fredag, så vi var kun to - Gustav og jeg. Turen var planlagt til Klinteby, men en blanding mellem tilmeldinger vind og vejr gjorde, at vi kørte nord på. Vi kørte fra Hørsholm omkring kl. 05.00.

Vi ankom til Smidstrup ca. 05.45. Vi var de eneste på parkeringen. Skønt! Vejret sagde vind fra s/ø og 4 grader. Til trods for jeg var eneste voksne, fik jeg selvfølgelig andagt. Én af de mange ting jeg har lært af min gode ven Hr. Ryhl, he he.



Da vi kom ned til vandet, kunne vi konstatere, at det var meget lavvandet. Gustav startede med spin og jeg med flue. Den flotteste solopgang stod på himmelen. Her glemmer man fuldstændig hverdagens stress og jag. Lystfiskeri når det er bedst! Min tennisalbue er ved at fortage sig, håber jeg da. Vi måtte have vores hætter op over hovedet, da det var rimelig koldt. Fingrene ville heller ikke lige det samme, som man selv ville. Jeg tabte skydelinen ind imellem, og Gustav havde problemer med indspinning. Vi gav den max gas, men der

skete ikke en pind, så vi blev enige om, at det var tid til lidt brød og kaffe. Her blev vi enige om, at vi ville give den 1 times tid mere. Nu begyndte hundelufftere osv. osv. at melde deres ankomst ☹️. Efter endt hygge gik vi til den igen. Nu så jeg en undermåler ryge ud af vandet. Jeg fik hurtigt råbt til Gustav, at der var fisk i vandet. Til trods for at det var en undermåler, steg min puls. Den fik min flue serveret fra alle retninger, men den ville desværre ikke det samme som mig. Lidt efter blev vi enige om, at vi ville rykke plads og vi kørte til Heather Hill.



Ved Heather Hill stod der fire andre lystfiskere. Nøgenbaderne var der også, og det mindede mig om, hvorfor jeg udelukkende fisker på nordkysten i "nødsituationer". Vi fiskede dér i et kvarters tid uden noget. Så var vi begge ved at få klaustrofobi. De andre havde heller ikke fået noget, men den ene havde dog haft en efterfølger omkring målsfisk størrelsen. På parkeringen var fire andre kollegaer ved at gøre sig klar. To af dem havde været ved Tisvilde, men der skete ikke noget. Da de hørte vores "fangstrapport", valgte de alle at fortrække. Gustav og jeg blev enige om Hornbæk.



Her blev der også fisket som gale, men der skete intet. En sæl meldte sin ankomst. Den var meget nysgerrig. Den kom tæt på, så den fik et blink kastet ved siden af sig. Nu skal jeg lige love for, den blev forskrækket. Fantastisk syn at se sådan et stort dyr forsvinde. Vi fiskede videre efter vores lille leg/show. Der var intet at komme efter. Der gik to kollegaer mere, som heller ikke fik noget. Vi blev enige om at stoppe vores fiskeri for i dag. Det var før planlagt tid, men en dag uden at mærke fisk og bidende kulde gjorde, at vi ville hjem.

Hjemturen stod som altid på væske og flæskesvær.

Endnu en skøn tur med HOLF 😊.

Fiske hilsen

Flemming