

Møn lørdag d. 18/4 2015

Endnu engang skulle turen gå til Møn. Sådan som den har fisket i år, og det faktum at vinden var perfekt, kunne der ikke være diskussion om, hvor vi skulle hen. Gustav og jeg var endnu engang de eneste deltagere. Vi kørte fra Hørsholm lidt over fire morgen. Omkring solopgang holdte vi ved Fanefjord.



Inden jeg fik andagt, stod Gustav i vandet og svingede fluekæppen. Jeg stod på toppen og nød lidt kaffe og livet.

Gustav havde ikke fisket længe, før han spottede fisk i overfladen. Den var lidt længere ude, end han kunne nå med flue, men jeg forsikrede ham om, at den nok skulle komme på rækkevidde. Lidt



efter har han hug. Han får desværre ikke kroget den. Vi bliver enige om at give den 10 minutter mere i området, før vi ville rykke mod Madsens klint. Det skulle vise sig at være et godt valg. For lidt efter bliver min flue taget hårdt. En fisk over målet kommer i overfladen. Den bliver forsigtig kanet på land. Lidt efter hænger den i praleringen 😊. Jeg er dårlig nok nået i vandet, da der er skrål fra Gustav. Han har fleks på klingens. Hans rejeflue er taget, og en fisk er kroget. En skøn fight begynder, men desværre ryger fisken inden landing 😞. Han er hurtig i vandet igen, for sæt nu der er en makker. Det var der ikke, så vi blev enige om, at det var tid til kaffe og brød. Mens vi nyder livet på stranden, kommer der et par kollegaer til. De gik på revet med spin. Vi blev enige om, at vi ville gå forbi og fiske det dybe vand af længere nede af kysten.

Ved ankomst kunne vi konstatere, at det så rigtig godt ud. Vinden var tiltaget, men det var til vores fordel. Vi fandt et par gode sten og stå på. Det er lidt vanskeligt at kaste, da man ikke kan komme så langt ud i vandet og få plads til bagkast. Men det gik. For lidt efter blev min flue taget. Jeg fik desværre ikke kroget den. 5 minutter efter har Gustav hug. Han får den heller ikke kroget. Vi blev enige om, at pladsen skulle have en halv times tid. Det skulle vise sig at være endnu et klogt valg, for lidt efter får jeg et hug helt ude i kastet. Fisken bliver kroget. Nu kom der en fisk i luften. Den er i luften 6-7 gange. Hvilken fight!! Ikke en kæmpe fisk, men det var en fight, der går over i huskeren 😊. Vi blev på pladsen, men der skete ikke så meget mere.



Vi gik mod et par rev længere nede. Ved ankomst fik vi lige lidt brød. Lidt efter var vi i vandet igen. Her blev der kastet som gal, men der skete ikke noget. Vi besluttede os for, at vi ville fiske os mod bilen. På tilbagevejen stødte vi ind i en del andre kollegaer. Ingen havde noget at berette om. På revet stod de 2 med spin stadig. Den ene var på land, da vi kom forbi. De havde ikke fået noget. Vi gik mod bilen for at fiske en halv times tid mere. Her blev der også kastet som en gal, men der skete ikke en pind. Vi besluttede os derfor for, at turen var færdig. Selvom Gustav ikke fik fisk på land, var han tilfreds med dagen. Og han var sikker på, at fangsten måtte blive dagen efter, for der skulle vi på tur igen.

En skøn tur med HOLF.

Stram line.

Flemming