

Møn lør. d. 22/3 2014

Mikael, Adam, Gustav og jeg kørte fra Hørsholm kl. 05.00. Vinden skulle komme fra S-SW og solen skulle komme en del frem. Vi valgte endnu engang at tage til Møn. Fanefjord Skov var udelukket pga. vinden, så vi valgte Liselund. Vi ramte parkeringen lidt i syv. Her var ingen andre, skønt.

Efter en halv times tid var vi klar til trapperne. Da vi nåede toppen, kunne vi se vandet. Intet slår dette syn. Vandet stod klart og højt. Ved den nederste trappe, kunne vi se, at vandet gik helt op til trappen. Vi fordelte os hurtigt. Mikael tog pynten til venstre, og vi tog revet til højre. Ingen af stederne skete der noget. Vi blev enige om at fiske os mod klinten. Efter et par hundrede meters fiskeri, spotter jeg fisk helt inde. Det var en fisk af kaliber. Den var inde og tage noget, for der kom en "kæmpe" hvirvl i vandet. Jeg fik hurtigt råbt til de andre. Nu steg pulsen for alvor. Det er her, man får de fedeste tanker, om at næste kast sidder den der, og man tager sig selv i at snakke med sig selv. Vi kastede som gale i området, men den ville ikke noget. Vi fortsatte ud af kysten. Vi stødte på et par kollegaer, som heller ikke havde fået noget. Efterfølgende blev vi enige om en lille pause med kaffe og brød.



Da vi havde fået ladet batterierne op, var vi klar til at være farlige igen. Nu varede det ikke længe, før der kom et skrål fra Adam. Han havde en KÆMPE følger, der huggede helt inde. Den forsvandt hurtigt uden at vise sig igen. Ærgerligt. Adam var stadig i ekstase. Han havde aldrig troet, at en fisk kom så langt ind. Vi fortsatte vores fiskeri ud af kysten.

Vi fiskede for vildt i et par timer uden at mærke noget som helst. Nu var det endnu engang tid til pause. Vi satte os på et væltet træ og nød livet. Uanset om der ikke var kommet fisk på land endnu, var alle stadig klar på at give den gas igen. Vi gik endnu engang ud af kysten, men efter et par hundrede meter, blev vi enige om at fiske os tilbage. Der kom også mere og mere ålegræs i vandet.

Da vi var kommet på den anden side af det store skred, der var for nogle år siden, fik Mikael et godt hug. Nu stod han med fleks på klingen. Endelig skete der noget. En fin fisk kom i overfladen.



Drengene ilede til ham. Den kom på land og fik et gok. En flot fisk på 43-44 cm. Vi fortsatte vores fiskeri mod Liselund. Lidt efter er der skrål fra Gustav. Han står med fleks på klingen. En målsfisk kommer til overfladen og laver spring og dans. Den kom sikkert på land og fik et gok. 41 cm. Fisken kom hurtigt i praleringen. Man tager aldrig fejl af en (junior)lystfiskers smil, når der hænger en fisk i siden. Vi fiskede os videre mod start/slutsted.

Ålegræsset var så småt begyndt at indfinde sig over det meste. Irriterende. Mikael tog nogle kast på langs af kysten. Nu fik han et godt hug. Der var ikke de små hurtige ryk i stangen, som de små fisk plejer at lave. Han blev hurtigt klar over, at det var en god fisk. Den gik dybt og gav lige et par tunge ryk. Den røg desværre, men han havde trods alt haft det bedste: HUGGET!!!!!!!!!!!!!! Vi mødte de 2 kollegaer fra tidligere igen. De havde slået "lejr" på stranden.

De kunne berette om fangst af nogle undermålere. Og alle gange var det stimer af fisk, der var inde. Mens jeg snakker med dem, får jeg hug. Jeg laver spinstop. Og bang, så sidder den der. En målsfisk ryger i overfladen. Den kommer sikkert på land. Den havde lige målet, men den bliver genudsat. Jeg tager den næste år, he he he. Da vi når til trappen, bliver vi enige om, at vi giver den en times tid mere. Mikael får fisk igen. En undermåler bliver kroget. Inden slut, ville jeg lige prøve et rev, som ligger lidt henne af kysten. Jeg har før fået fine fisk der, så det skulle prøves. Her var intet. Nu skulle vi op af trapperne. Her mente Adam, at en elevator ville være passende. Da vi nåede bilen, var alle opkogte i hovedet. Og tørstige.

Vi var tilbage i Hørsholm kl. 16.50. Hjemturen stod som altid på hygge, væske og flæskesvær.

Endnu en god tur med HOLF.

Stor fiske hilsen

Flemming