

## Mörrum 29/5 - 1/6 2014

Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt.

Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den stor laks var som altid store, til trods for at fangstesterne i Mörrum var dalende. Vi havde booket kort i primetime, men i år fangede de allerede blanklaks midt i april ☹️.

Vi var ved hytten kl. 06.30. Den havde ikke været booket op til vores tur, så vi fik hurtigt smidt mad osv. ind. Herefter var det bare af at få klædt om og gjort gearet klart. Ved Laxens Hus stod alle med store smil på. Specielt Adam og Gustav, som for første gang sådan rigtigt skulle prøve kræfter med to-hånds fiskeriet. Åen løb med 25 kubik, nærmest perfekt! Vi gik til pool 1. Her gik jeg med Gustav ud for at vise ham hvordan man gør. Man skal jo passe på ikke at blive taget med af strømmen. Gustav kom på noget af en opgave og han blev noget chokeret over kræfterne i vandet.



Han fik lagt en masse kast ud, men der var ingen bud efter hans flue. Jeg tog turen bagefter, men der var heller ikke noget. Adam synes, at der var lidt for meget fart på vandet, så han blev inde sammen med Brian og Kylling, der havde forskanset sig med en Sort 😊. Allan var gået nedstrøms. Adam, Gustav og jeg gik mod ham efter pool 1. Vi fiskede som gale i pool 7-11 og vi så nogle KÆMPE laks. Her er det skønt at have juniorer med, he he. Ved zoneskift- frokosttid havde ingen fået fisk, men vi havde alle set. Vi kørte til hytten for at spise frokost. Vi var dog lige inden om Lars Therkildsen og All Fly Mörrum. Flot forretning. Fantastisk og handle grej med udsigt over pool 1 og Kongsfossen.

Eftermiddag og aftenfiskeriet skulle foregå på nordstrækket. Vi kørte til pool 19, hvor drengene nemmere kunne komme i vandet og øve. Jeg gik på brinken og instruerede. Det så fantastisk ud. Man kunne se, de VILLE lære det.





Da der ikke skete så meget, gik vi opstrøms. Brian og Kylling blev på bænken 😊. Allan prøvede strækket ved campingen. Her var der heller ikke fangst. Vi fiskede lidt frem og tilbage, men der var ingen laks til os. Kenneth meldte sin ankomst, så vi aftalte at mødes ved pool 19. Her sad Brian og Kylling stadig.

Efter endt hygge gik vi til den igen. Ved ottetiden var alle ved at være opbrugte. Vi blev enige om, at første dags fiskeri var overstået.

I hytten indfandt vi os hurtigt på terrassen, hvor der som altid er der råhygge. Grillen blev tændt op ved nitiden og menuen stod som så ofte før, på pølser, gnaveben og kartoffelsalat. Vi gik til køjs ved ellevetiden. Allan drengene og jeg havde annekset. Kenneth havde "sit" værelse. Brian havde det bagerste værelse og Kylling havde sin stol 😊😊😊. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle, hvor hurtigt vi alle faldt i søvn.



Næste morgen var vi klar igen. Som altid smurte jeg lige frokosten inden afgang. Endnu engang skulle vi fiske syd til at starte med. Vi fordelte os efter andagt. Jeg gik selvfølgelig med drengene. De var endnu engang opsat på at få laksen. Vi gik mod pool 12 og 13. Jeg tog hele 12'eren, og drengene tog 13'eren. Jeg så 3 laks i 12'eren. Hvert et kast jeg tog, gik mine ben som trommestikker. Jeg var sikker på, at næste kast sad den

der. De tog den ikke ☹️. Drengene kastede og kastede til laksene, som kom op foran dem flere gange, men de fik heller ikke noget ☹️. Allan var i pool 11. Her var der heller ikke held i sprøjten. Kenneth var i pool 13. Han fiskede til en stor laks, som han havde set. Den gad heller ikke noget. Frokosttid nærmede sig, så vi gik mod Laxens Hus, hvor vi som altid spiser frokosten. Her sad Brian og Kylling stadig i pool 1. De havde heller ikke haft held i sprøjten.



En times pause og vi var klar igen. Endnu engang kørte vi til pool 19. Vi fiskede både ned- og opstrøms, men der var ingen fisk til os. Vi blev enige om at køre til pool 32. Her var der ingen andre, så drengene kom hurtigt i vandet. Det er en fantastisk pool for nybegyndere. De kan gå uden de store forhindringer. Jeg gik bag dem og nød synet (livet) af de 2 fluefiskere. Det lyste ud af dem, at de nød det. Specielt når de "ramte" det rigtige kast. De fik en del input fra os "øvede", så efter en 2-3 timers fiskeri, var der 2 knægte, der var færdige. Jeg foreslog dem, at de måske skulle stoppe for i dag, men det var de ikke helt enige med mig i ☺️. Slet ikke, da der røg en 10 kg + laks ud af vandet. De røg hurtigt i baljen igen, he he. Det blev ikke til fangst til nogen af os. 20.30 blev vi enige om at køre mod huset. Grillen blev tændt omkring kl. 22.00, hvor menuen stod på oksefilet og flødekartofler. Vi ramte næsten alle vores hovedpuder

omkring midnat. Kylling var meget meget træt efter dagens strabadser, så han røg ind før os andre.

Næste morgen var magen til de forgangende. Her begyndte man at mærke, at drengene ikke var vant til de hårde og lange dage. Der skulle lige kaldes et par gange mere. Vi skulle endnu engang fiske syd. Allan, drengene og jeg gik mod pool 12. Brian og Kylling blev i pool 1. Kenneth kørte til pool 13. Jeg gik endnu engang gennem 12'eren, hvor der var 3 laks, der viste sig konstant. De var desværre ikke så medgørlige. Drengene ville gerne prøve at komme tættere på laksene, så de fik lov til at komme lidt længere ud i vandet. Adam fik et godt sted at stå, hvor der var sandbund. Jeg gav ham instrukser om, hvor og hvad han skulle. Pludselig kom der en laks op længere ude. Adam ville bare have den, så han rykke sig. I sin iver får han ikke orienteret sig med bundforholdene. Han falder over en sten. Her kom han helt ned med hovedet. Nu kan det godt være, der var en knægt, der var forvirret. Der var selvfølgelig ingen videre strøm i vandet, hvor han stod. Jeg fortalte ham, at det er det man kalder laksefeber. Efter en times tid var han tør. Han forsikrede mig også om, at næste gang jeg viste ham et sted, hvor han skulle fiske, ville han blive stående 😊. Frokosten blev endnu engang nydt ved Laxens Hus.

Sidste aften skulle fiskes i pool 32. Kenneth kørte til campingen. Brian og Kylling tog pool 17. Allan var chauffør for Brian og Kylling, så da han havde sat dem af i pool 17, ville han køre mod os i 32. Hans lydpotte stod desværre af. Han skulle alligevel køre mod Danmark lørdag aften, da han havde et arrangement søndag, så han vendte bilen og kørte til huset for at pakke. Vi fiskede som gale i pool 32, men der var ingen fisk, der gad at ide. De viste sig ellers flere gange. Gustav havde en fisk der vendte lige ved hans flue, så jeg skal lige love for, der kom skrål gennem skoven 😊. Brian og Kylling meldte deres ankomst i pool 32 ved syvtiden. De var noget svedige. En lang og hård tur med "fuld" oppakning 😊. De havde hilst på Kenneth i pool 22. Han havde set fisk, men de gad ikke noget. Pool 32 blev fisket for hårdt af alle. Her kunne vi voksne sidde og nyde de 2 ivrige juniorer. De fik lagt nogle flotte kast ud over åen. Ved halvnitiden

var alle færdige. Vi måtte konstatere, at det ikke var denne gang, der skulle en laks på land. Men det havde været en FANTASTISK tur og vi glædede os allerede til næste gang.

Grillen blev tændt op kl. 22.00. Her stod den på skinkesteg, flødekartofler og kartoffelsalat, krydret med rødvin og sodavand. Forretten stod på en whisky og flæskesvær 😊. Vi ramte hovedpuderne omkring kl. 02.00. Drengene lige lidt før.

Søndag morgen stod på oprydning og vi forlod hytten 09.30.

Og ja!!!! Vi bliver ALDRIG trætte af den å. Vi ses til september.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsener

Flemming