

Liselund lør. d. 7/3 2015

Sådanne dage er der ikke mange af...



Et billede siger mere end tusinde ord

Endnu engang gik turen til Møn. Sidste uge var godt nok en nultur, men vi ville prøve igen. Gustav og undertegnede kørte fra Hørsholm kl. 05.00. Klokket 06.45 holdte vi på parkeringen. Til vores store undring holdte der ikke andre. Gustav var i tøjjet i løbet af et splitsekund. Jeg nød lige andagten ☺. Da jeg var klar, løb jeg lige til trapperne for at se, hvordan vandet så ud. Jeg ville sikre mig, at det ikke var mælkevidt, for det undrede mig, at der ikke var andre lystige fiskere. Vinden var i s/v og jævn, så muligheden for at der var grumset vand var tilstede. Det så perfekt ud! Hurtigt tilbage til Gustav for at komme i mit yndlingstøj. Vi klargjorde kun spinnestænger. Mest pga. vinden men også fordi vi ville fiske hele strækket af og ikke kun lige pynterne.

Vi startede på revet til venstre. Her skete ikke så meget, så vi fiskede os mod klinten. Efter en times fiskeri fik jeg et godt hug. En fisk omkring kiloet ryger ud af vandet. Jeg får hurtigt kaldt på Gustav. Han stopper sit fiskeri og ser en skøn fight. Jeg får den desværre ikke. Den ryger helt inde under land. Vi fisker videre, men der sker ikke så meget, så vi bliver enige om, at det er tid til lidt brød. Efter endt hygge går vi til den igen. Lidt efter er der bud efter min sølvpil. Nu kom der endnu engang en flot fisk i luften. Den kom sikkert på land. En hurtig fotosession og vi var klar. Nu var vi der, hvor i ved ik'. Jaaaaaaaaaaaaa ☺

Vi havde ikke fisket mere en 10 minutter, før Gustav står med flex på klingen. Her ryger endnu en flot fisk ud af vandet. Den bliver sikkert kanet på land. Vi er hurtigt i vandet igen, for hvis der nu skulle være en stime inde. Min sølvpil bliver taget igen, men ikke hårdt nok, for den ryger. Vi fisker os videre mod klinten og ved pynten lige inden skredet, får jeg endnu et godt hug. En pæn fisk

kommer i overfladen og begynder at rulle. Fantastisk syn. Den kommer sikkert på land. Godt og vel 1,5 kg. Nu skulle der lige lidt kaffe og brød indenbords igen. Gustav ville fiske videre. Så mens jeg står på land, får han et godt hug. En flot fisk kommer sikkert på land. Nu var vi der, hvor i ved ik'. Åhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 😊

Vinden tog lidt mere til, og på den anden side af pynten kom vinden mere lige på. Det gjorde også, at der kom mere og mere ålegræs i vandet, så vi blev enige om at fiske os tilbage. Hele strækket tilbage skete der ikke så meget. Gustav spottede en fisk, men den ville ikke noget. Ved trappen mødte vi en kollega. Han havde ikke set eller fået noget, så han ville stoppe. På revet stod der 2. De havde heller ikke fået noget. Vi fiskede os mod Hellehave nakke. Her mødte vi endnu en kollega (som vi i øvrigt havde mødt flere gange på andre ture på Møn). De var 8 mand afsted og havde fisket siden torsdag. De havde fanget omkring 10 fisk på de 3 dage. Herren som vi snakkede med, havde "kun" fået en målsfisk, så han var noget misundelig på vores fangst. Han ville prøve dér, hvor vi kom fra. Vi gik i vandet igen, og lidt efter er der skrål fra Gustav. Han har flex på klingen. En flot fisk kom sikkert på land. Nu stod den 3-2, fik han sikkert sagt 😊. Der gik ikke længe før, jeg fik sagt 3-3 😊😊



Lidt efter ser Gustav en hvirvel i overfladen. Han kaster og BANG! Nu var han ikke til at skyde igennem. Her blev der fotograferet og sendt sms'er. Han gik i "vandet" (man står mere eller mindre på stranden) igen.



Jeg blev på stranden og nød livet lidt. Mens jeg nyder det, er der skrål fra Gustav igen. En pæn fisk kommer i overfladen. Den bliver også kanet sikkert på land. Og hvilken én. Ny pr. for Gustav. 1,82 kg 😊. Nu kan man snakke om en stolt lystfisker.

Lidt efter kommer der 2 lystige fiskere mod os. De havde fisket sig mod os. De kunne se, at "vi" havde held i sprøjten. De havde ikke set eller mærket noget, så også de var noget misundelige, da de så vores fangster. De gik 40 m længere hen af kysten og begyndte at fiske. Lidt efter har den ene flex på klingen. Han får en thumbs up. Gustav fortsætter i samme spor. Han har ikke fisket længe, før der er skrål fra ham. Endnu en flot fisk bliver kanet på land. Nu er der fest på stranden. Hans smil er ikke til at tage fejl af. Colgate go home 😊. Vi er hurtigt i vandet igen. Og minsandten om Gustav ikke står med flex på klingen igen efter et kvarters tid. Jeg måtte lige samle min underkæbe op fra vandet, inden jeg kom på land for at fotografere.

Den kom sikkert på land. Her behøver jeg ikke skrive om, hvordan vi dansede indianerdans på stranden 😊. Den var ca. 42-43 cm, så da han kiggede på de 6 fisk (alle + 46 cm), han havde liggende på stranden, blev han enig med sig selv om, at den var for lille. Lidt blæret mente jeg. Så efter en genudsætning, kiggede vi på hinanden og blev enige om, at selvom klokken ikke var så meget, havde vi fået de fisk, vi skulle have.

Så tro det eller ej!!!! Vi stoppede en times tid før, end vi havde planlagt 😊

Gustavs pralering blev fyldt til bristepunktet. Her kom lidt små spydigheder fra ham omkring min pralering, he he he. Trods hans spydigheder forbarmede jeg mig og bar hans stang. Her kan man snakke om en stolt(e) lystfisker. Han stivnede godt nok lidt, da vi var kommet halvvejs op af trapperne. Her var en lystfisker, der var træt i armene af at bære fisk, ha ha ha. Det er hårdt at fange fisk.

Da vi var klar til at køre mod Hørsholm, spurgte Gustav, om turen i næste weekend ikke også skulle gå til Møn. Jeg smilede og forsikrede ham om, at det ikke er hvert år, man oplever sådan et fiskeri.



Hjemturen stod som altid på væske og flæskesvær. Vi var i Hørsholm kl. 16. Vi var lige forbi mormor og morfar og vise dagens fangst.

En skøn tur med HOLF.

Knæk og bræk.

Flemming