

Kysttur til Asnæs igen igen

Da det kun var Gustav og jeg, der skulle på tur, fik han lov til at bestemme sted. Han var ikke i tvivl. Efter sidste uges tur med masser af fisk på Asnæs ville han tilbage 😊😊.

06.45 holdte vi på parkeringen. Her var en kollega ved at klæde om. Vi fik sagt godmorgen med en kop kaffe og en Fernet Branca. Gustav var i sit yndlingstøj, før jeg overhovedet havde slugt min kaffe, så han forsvandt hurtigt mod pynten. Da jeg var klar til at være farlig og stødte til ham, fik jeg hurtig en besked om, at den stod 1-0 😊. Han havde knaldet en undermåler. Nu var jeg under pres, he he.



Vi fiskede hele strækket af, men der skete ikke det store. Vi så et par fisk og havde et par følgere. Vi blev enige om, at vi skulle fiske inde i bugten. Vi gik mod bugten, hvor vores kollega stod. Han havde ikke fået noget, men havde spottet et par fisk. Vi gik lige 100 m længere, så vi ikke "forstyrrede" ham. Efter 5 min. fiskeri fik jeg et godt hug. Jeg blev hurtigt klar over, at det var en god fisk. Jeg råbte til Gustav. Lige i det samme kom der en 1 ½ kilos fisk i luften. Hold nu kæft et syn. Den var ikke til at styre. Den blev ved. Vi var begge 2 dér, hvor vi bare stod og råbte åhhhhhhhhhhhhhhhhhh åhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Lidt efter røg den desværre 😞. Jeg måtte lige bande. Men jeg fik hugget!!!! Gustav mente, der måske var en stime inde, så han blev ved med at kaste i området. Jeg gik på stranden og satte mig med en kop kaffe og en pakke Kleenex 😊. Lidt efter sad vi begge på en sten og nød lidt brød.

Efter endt hygge gik vi i baljen igen. Vi fiskede os videre ind i bugten. Nu fik jeg et hug. Lidt efter sad den der. En undermåler kom i overfladen. Gustav fik lov at afkroge og genudsætte den. Nu var vi klar igen. Lige efter får Gustav bid. Den ryger desværre. Vi spotter fisk, men de vil ikke noget. Nu bliver vi enige om, at vi vil tilbage til pynten, hvor vi startede. Her var ankommet et par kollegaer mere. De havde ikke fået noget. Gustav mente, at vi nok skulle få en fisk, for vandet så godt ud. Han fik ret. 5 min. efter får jeg en undermåler, der går fuldstændig amok. Den hopper og danser for fuld udblæsning. Lige inden landing ryger den 😊. Lidt efter er der skrål fra Gustav. Han havde en følger. Den kom desværre ikke tilbage. Vi fiskede os videre ud af kysten. Vi får begge øje på en fisk, der ryger ud af vandet. Lidt efter genudsætter jeg en undermåler 😊. Tiden var kommet til en bid brød, så endnu engang satte vi os og nød livet. Et kvarter efter var vi klar igen. Der skete ikke det helt store, så efter en times fiskeri, blev vi enige om at vende om og fiske os tilbage mod bilen. Strækket tilbage gav kun et par hug og følgere til os begge. Klokken havde ramt 14, så det var tid til at stoppe. Til trods for at fangsterne ikke var det samme som weekenden før, blev vi enige om, at det havde været en skøn tur.

Som altid stod hjemturen på væske og flæskesvær 😊.

Endnu en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsen

Flemming