

Kysttur til Asnæs lør. d. 18/10

Turen var planlagt til at skulle være gennemført søndag, men pga. at vejrprognoserne sagde dårligt vejr, lavede vi den om til lørdag. Ligeledes skulle den gå til Møn, men vinden gjorde, at det endnu engang blev Asnæs.

Gustav og jeg kørte fra Hørsholm kl. 05.15. 07.00 holdte vi på parkeringen ved kysten. Solen var ikke kommet frem, så pandelygterne kom på. Morgenmaden røg hurtigt ned, mens vi nød lyden af naturen. Vi kom hurtigt i vores yndlingstøj. Vinden stod i syd syd øst. Det er ikke den bedste vind til flue dér, så det blev spinnestangen, der blev monteret. Vandet stod også meget højt, så der var overhovedet ikke plads til bagkast.



Da vi kom til stranden, røg der en fisk ud af vandet. Gustav var i vandet i løbet af et spiltsekund. Jeg blev på stranden og nød hans iver. Godt man aldrig har været sådan, he he he. Han fik den desværre ikke. Vi gik videre ned mod pynten, hvor vi havde tænkt os at starte med at være farlige. Vi havde ikke fisket længe, før der var fisk i overfladen. Nu kan det godt være vores puls kom på max. Vi stod begge med et smil, der får Colgate til at blegne. Pludselig bliver min sølvpil taget for hårdt. Jeg bliver hurtigt klar over, at det er god fisk. Jeg råber til Gustav. En halvanden kilos fisk ryger ud af vandet. Mit hjul begynder at synge. Den kommer op igen. Hvilket syn. Den ryger desværre lige efter. Men jeg fik hugget 😊. Lidt efter råber Gustav. Han har hug, men den blev ikke siddende. Jeg forsikrede ham, at det måtte blive næste gang.

Nu fik jeg hug igen. Det obligatoriske spinstop faldt prompte. Bang!!! Den sad der. En undermåler kommer i overfladen. Den kom hurtigt på "land" og genudsat.

Endnu engang er der skrål fra Gustav. Han har fisk på, men den ryger, øv øv. Vi bliver ved med at spotte fisk. Min sølvpil bliver taget igen. Endnu en undermåler. Nu mener Gustav altså, at det er hans tur ☺. En fisk ryger helt ud af vandet lige foran ham. Den får nogle kast. Bang!!!! Den ryger desværre også. Nu skulle jeg ikke sige noget omkring modhug osv osv, hvis i forstår. Lidt efter står jeg med fisk på. jeg ville ikke råbe til ham, men han så hurtigt min fisk i overfladen. "Hvordan gør du"! Udbryder han ☺. En målsfisk bliver genudsat. Vi bliver enige om, at det er ved at være tid til lidt brød og kaffe. Vi nyder udsigten af en fiskehejre, der har fisket sammen med os hele morgenen.



Nu var batterierne opladet igen. Gustav VILLE fange en fisk. Han skiftede blink. Vi fiskede os videre ud af kysten. Der var stadig mange fisk inde. Vi blev ved med at få hug og se springende fisk. Endelig fik Gustav hugget, hvor fisken blev siddende. En undermåler blev kanet på land. Utroligt hvad en fisk kan gøre ved én ☺.



Nu var det endnu engang min tur til at mærke fast fisk. En fisk omkring kiloet røg ud af vandet. Skønt skønt. Den kom sikkert på land og fik et gok. Vi fiskede os tilbage mod bilen. Her fortsatte det i samme stil. Der var masser af fisk inde. Jeg fik 3 undermålere mere og Gustav havde flere hug og mistede. Ved bilen ville jeg lige have en kop kaffe og brød, men Gustav ville i vandet. Han gik mod pynten, hvor vi plejer at se fisk. Lidt efter var jeg klar igen.



Vinden havde taget til, så når man kastede røg blinket godt derud af. Det er et skønt stræk, for man går på stranden og kaster. Der er dybt vand helt inde under land. Efter en halv times fiskeri er der skrål fra Gustav. Han står med fleks på klingen. Endnu en undermåler kommer i overfladen. Her kunne jeg godt have undt ham en "god" fisk, men hans ansigtsudtryk sagde det hele. Det var ikke til at tage fejl af. Vi fiskede os videre ud af kysten, men der skete ikke det store. Vi blev enige om, at vi ville gå tilbage med stykket, som vi startede på. Her skete der heller ikke så meget mere. Vi havde et par enkelte hug og så en enkelt, der lige lavede head and tale. Omkring kl. 14.00 blev vi enige om, at dagens tur var færdig. Og hvilken tur!!!

Vi ramte Hørsholm kl. 16.15.

Som altid en skøn tur med HOLF

Fiske hilsen

Flemming