

Kysttur med overnatning 26-27/3

Weekendens tur med overnatning var længe ventet. Vi havde booket et værelse på Bakkelund bed and breakfast. Fredag eftermiddag kørte Gustav og jeg fra Hørsholm 14.40. Ikke det bedste tidspunkt at køre på, for myldretrafikken var begyndt. Any way, humøret var højt, da vi holdte på parkeringen ved Liselund 2 t. 10 m. senere. Her kan man snakke om hurtig omklædning. 20 min. efter stod vi på kysten og nød synet. Vandet var lettere grumset og lidt dønninger stod ind over. Fantastisk.



Vi fiskede os mod "Gustavs" rev. Her havde vi ikke stået længe, før der var fleks på hans klinge. Og hvilket fleks. Stangen stod som en flitsbue i den bedste John Wayne film. Hans sølvpil var blevet taget for hårdt. En rigtig god fisk kommer i overfladen og begynder at rulle. Figheten varer desværre ikke så længe, for den ryger ☹️☹️. Med oprejst pande fisker han hurtigt videre. Lidt efter kommer der fra ham: "Jeg fik hugget". Her kunne jeg kun give ham ret. Lidt efter er det min tur til at mærke fisk. Den bliver bare ikke siddende, øv øv. Der skete der ikke så meget mere på revet, så vi fiskede os tilbage mod trappen. Mørket var så småt ved at være fremme, så vi blev enige om, at det var tid til at stoppe. Pandelampen kom på op af trapperne.

Ved ankomst til Bakkelund blev vi modtaget af værtparret. Vi var de eneste gæster, så det var dejligt. Vi havde køkken og gildesal for os selv 😊. Vi fik hurtigt tændt op i ovnen til lidt pizza. Tv'et blev tændt, slik og chips på bordet. Sodavand til Gustav og en single malt til mig 😊. Lidt over ti var vi begge brugte, så vi blev enige om, at det var tid til at sove.

Næste morgen kl. 05.15 var jeg på pletten i køkkenet. Gustav blev vækket lidt efter. Vi fik lige hurtigt lidt "morgenmad". Croissant med smør ☺. Klokken 06.00 kørte vi mod Liselund igen. Jeg foreslog godt nok at prøve Ålebæk/Brunhoved, men Gustav ville til Liselund, da han mente, at han havde en aftale med en fisk på revet. En hurtig andagt og vi stod på toppen og nød udsigten. Vandet stod spejlblankt. Solen var på vej op. Fantastisk syn. Vinden var i vest. Den skulle senere tiltage lidt og gå s/v. Vi fiskede os mod Hellehavn Nakke. Endnu engang gik vi med spin. Vi havde ikke fisket længe, før jeg havde en følger. En KÆMPE hvirvl kom frem i vandet. Min puls kom på max og mine ben blev bløde som smør. Jeg fik kaldt på Gustav, at han skulle komme. Vi kastede begge som gale, men den ville ikke det samme som os. Uanset hvor meget man snakkede med sig selv. Næste kast er den der. Nej næste ☺. Tiden var kommet til lidt brød og kaffe. Gustav fik lidt pizzarester ☺.



Vi fiskede os videre mod Pomlerende. Her skete der heller ikke det vilde. Vi havde begge et par hug. Så efter et par timers fiskeri uden fisk på land, blev vi enige om at vende tilbage til revet. En god gåtur og endnu engang var vi farlige. Lidt efter spotter vi begge en fisk inde over revet. Den fik lidt kast. Og bang! Så havde Gustav hug. Den blev bare ikke kroget ☹. Herefter skete der ikke det vildeste. Vi gik på land og nød livet lidt. Lidt efter var vi ladet op igen. Nu fiskede vi os mod klinten. Her blev kysten maskinfisket, men der kom stadig ikke fisk på land. Vi havde begge følgere og hug, så frustrationerne begyndte at melde sig. Vi gik på land for at lægge en slagplan. Lidt efter var vi i vandet igen med planen om: DER SKULLE FISK PÅ LAND ☺.



Og minsandten om planen ikke virkede. For efter en halv time har jeg fast fisk på. En okay fisk ryger i overfladen og danser. Gustav får et kald. Han er hurtigt ved min side. Fisken bliver nænsomt kanet på land. Lidt efter ligger den med blod ud af gællerne og en stolt lystfisker ved sin side. Utroligt hvad en fisk kan gøre ved én 😊. Gustav er allerede i vandet og kaster som en gal. Jeg står på stranden og nyder livet med lidt kaffe, da der er skrål fra Gustav. Han har fisk på. Og en fisk af rang. Den er i overfladen og ruller. Endnu engang må han se en fisk få sin frihed. Det er så her, jeg ikke sagde noget med modhug, eller at han fik hugget - hvis i forstår. Vi var begge to sikre på, at den ikke var alene, så vi blev i området.

Vi fik ret. For et kvarters tid efter har Gustav fast fisk på igen. En undermåler kommer i overfladen. Den kommer sikkert på land og nænsomt genudsat. Endelig havde han skæl på fingrene.

Lidt efter er der skrål fra ham igen. Nu kommer en fin fisk ud af vandet. Den laver de flotteste spring. Gustav er koncentreret. Der var det der ansigt på, hvor man kunne se, at den BARE skulle på land. Lidt efter får den en sten i hovedet. Nu var glæden ikke til at tage fejl af. Den kom hurtigt i praleringen og hængt i siden. Og han var vokset en halv meter 😊. Nu hvor planen var completed, begyndte vi at fiske os mod trapperne. Turen tilbage gav ingen fisk på land, men vi havde begge et par hug.



Turen op af trapperne var hård. En lang dag med mange kilometer på bagen og gårsdagens tur op, sad stadig i benene. Så da vi nåede bilen, var der sved på panden. Her smagte en kold øl og sodavand godt 😊.



Turen hjem gik selvfølgelig med flæskesvær og hyggesnak. Indtil Gustav faldt i søvn. Det er hårdt at være lystfisker. Men vi glæder os til påsketuren.

En skøn tur med HOLF.

Knæk og bræk.

Flemming