

Nu var vi klar igen. Det er utroligt, hvad en fisk kan gøre ved én. Selv ved en voksen mand på 48 😊😊. Vi gav den fuld gas, men der skete ikke det store. Tiden til kaffe og brød var kommet, så vi gik på stranden for at hygge og lægge ny strategi. Jeg foreslog, vi gik ned til revet, for jeg kunne se, at det var muligt at komme ud.

Så efter endt hygge, stod vi på revet. Vi havde ikke fisket mere end 2 minutter, før der var fisk oppe foran os. Og der var mere end 1. Gustav får et godt hug. Han er ligeved at tabe stangen. Han får ikke kroget den 😞. De fik det ene kast efter det andet, men de ville ikke mere. Øv. Vi blev på revet en times tid. Her gik vi så på land igen, for at nyde lidt kaffe og brød. Jeg havde også brug for lidt varme i fødderne, da jeg har lidt småhuller i begge ben i mine waders. Det er mine gamle waders og selvom jeg har købt/byttet 2 par nye, er jeg for nær til at bruge dem 😊.

Vi blev enige om at gå tilbage mod de andre rev, der ligger i modsatte ende af skoven. Det er en af (de mange) fordelene ved Møn. Her er pynter og rev i kilometervis. De blev fisket af, men der skete ikke så meget. Vinden var så småt begyndt at vende. Der begyndte at komme lidt bølger på vandet. Vinden gjorde, at man stort set kun kunne kaste på langs med kysten. Vi gik på land for at finde en løsning. Skulle vi køre til Vindebæk eller skifte til spin. Vi skiftede til spin. Endnu engang startede vi lige nedenfor parkeringen. Her havde vi ikke fisket i mere end 5 minutter, før der var larm fra Gustav. Han havde 2 følgere. Den ene var en pæn fisk. Den fik han desværre ikke, men han fik den anden. En undermåler blev nænsomt genudsat.



Vi fiskede os videre ud af kysten. Mod Madses klint. Her havde vi begge hug, men ingen fisk der blev siddende. Da vi var kommet et godt stykke ud af kysten, blev vi enige om, at der skulle fiskes tilbage. Nu fik jeg et godt hug. Den blev kroget. Gustav får et kald. En pæn fisk kommer i overfladen. Den ryger ud af vandet flere gange.

Pulsen kom på max. Gustav kommer ilende til mig. Jeg er gået på land og fisken er så småt kørt træet. Den bliver kanet op på sandet, hvor bølgerne lige knækker. Lige i det samme ryger blinket ud af kæften. Nej nej nej. Til alt held pisker den op af vandet og ikke ud. Jeg råber til Gustav. Han er hurtig på pletten. Han får sparket fisken på land. Her bliver den hurtigt aflivet, 2,285 kg. Jeg måtte lige sunde mig med en kop kaffe. Gustav var i vandet med det samme. For sæt nu der var en makker 😊. Det var ikke tilfældet. Vi fiskede os tilbage mod bilen. Her var der ikke mere at komme efter.



Gustav ville gerne tilbage og prøve på revene, der lå ved udkanten af skoven. Endnu engang fiskede vi os ud af kysten. Da vi nåede revene, havde vinden virkelig taget til. Blinket, 24 gr. skøjtede hen over vandoverfladen. Man kunne stort set ikke have kasket på. Det var også begyndt at regne. Det er her, man begynder at tænke på at stoppe. Det gjorde vi 😊.

En skøn tur med HOLF.

Hjemturen stod på 😊

Knæk og bræk.

Flemming

