

Endnu en tur til Asnæs



Vi overvejede kraftigt, om turen skulle gå til Møn, men vinden havde længe stået i Syd - i den hårde ende af skalaen. Det er langt at køre, for at komme frem og se vandet er bombet. Vi blev enige om, at turen skulle gå til Asnæs igen igen. Det skulle vise sig at være et godt valg. Gustav og jeg kørte lidt i 5. Jakob ville støde til senere.

06.30 holdte vi på parkeringen. Vi var de eneste ☺. Andagten blev nydt i fulde drag. Som altid kom vi i vores yndlingstøj i en fart. Vinden og de høje skrænter bag, gjorde fluefiskeriet meget svært, så det blev spinnestængerne, vi klargjorde. Der er nogle få steder, hvor det kan lade sig gøre med flue, men så kan man ikke affiske hele stykket. Senere så vi et par fluefiskere, som havde stået det samme sted i 3 timer skifte til spin.

Vi havde ikke fisket længe, før vi så og mærkede fisk. Jeg fik hurtigt en undermåler. Nu blev vi enige om, at det var sikkert, vi ville fange ☺. Vi fiskede os stille og roligt ud af kysten. Jeg blev ved med at få undermålere på krogen. Gustav mistede 1. Han kunne ikke forstå, at jeg blev "ved" med at fange. Jeg viste ham, hvordan jeg fiskede. Spinstop, hurtig indspinning osv. osv. Han kastede ud. Og bang!!! Nu kan det godt være, han var målløs. Og jeg følte mig noget blæret ☺☺.

En under-måler kom i overfladen. Den blev kanet på land, hvor den nænsomt blev genudsat igen. Efter 3 timers fiskeri satte vi os med kaffe og brød. Det er her, man nyder den anden del af lystfiskerlivet.



Vi fiskede os tilbage mod bilen efter endt hygge. Da Jakob stødte til, fik han en skøn fangstrappert. Vandet var faldet, og der skete ikke det store. Vi blev enige om at gå til pynten, hvor der er dybt vand helt inde under land. Her fik vi varmen, og vi har ramt november!!! Vinden havde taget til. Og meget. Så når man kastede, så kastede man langt. Man går på stranden og kaster, så her er det stort set umuligt med fluekæppen. Jeg har prøvet før, men måtte opgive da jeg mistede mine fluer i siv, buske og græs bagved mig. Vi havde ikke fisket længe, før der kom lyd fra Jakob. Han stod med fleks på klingen. Og et godt fleks. Den røg desværre. Øv øv. Nu var det min tur. Endnu en undermåler røg i overfladen. Den kom hurtigt på land og tilbage i vandet. Lidt efter var bud efter mit blink igen. En målsfisk kom på land, men den fik sin frihed. Jeg fanger den næste år ☺. Gustav begyndte at regne på, hvor mange fisk jeg havde fået. Jakob og jeg smilede. Lidt efter fik Gustav fleks på klingen. En fisk omkring målet kom i overfladen. Her er et ansigtsudtryk ikke til at tage fejl af. Den kom sikkert på land. Den manglede lige 1-2 cm. Men hvilken flot ørred. Den var KORN FED OG SPEJLBLANK!! Flot efterårsørred.



Her vil jeg endnu engang skrive, som jeg plejer. Det er utroligt, hvad en fisk kan gøre ved én ☺. Han var ikke til at skyde igennem. Lidt efter har Gustav bid igen. En undermåler kommer sikkert på land. Lidt efter står Jakob med fleks på klingen. Endnu en undermåler kommer på land. Med et stort smil røg den tilbage i vandet med beskeden om, at vi ses til næste år. 5 minutter efter er der skrål fra mig. En STOR fisk er med helt inde. Den vender lige, da blinket bliver hevet op af vandet. Og

hvilken hvirvel!! Jeg fik den desværre ikke. Heller ikke de 2 andre, da de kom forbi, hvor jeg havde den efter.

Tiden nærmede sig, hvor vi skulle sige farvel til Jakob, da han skulle videre til fødselsdag. Gustav og jeg ville give den et par timer mere. Det skulle vise sig at være et godt valg. Vi både fangede, havde hug og mistede. Omkring kl. 15.00 blev Gustav og jeg enige om, at dagens tur var overstået. Og hvilken skøn tur. De få timer Jakob nåede at være med, fik han både fisk, hug og mistede. Gustav fik 5 fisk, hug og mistede. Jeg fik 15 fisk, hug og mistede.

Endnu en fantastisk tur med HOLF.

Som altid stod hjemturen på væske og flæskesvær.

Knæk og bræk.

Flemming