

Donsedam 10/5 2015

Endelig kom dagen, hvor vi skulle på Donse. I år havde vi desværre kun 2 både, så det kunne kun blive til 4 tilmeldinger. De kom hurtigt.

Vi mødtes på parkeringen 06.30. Her var humøret højt og vejret skønt. Andagten blev nydt i fulde drag.

Vi kom hurtigt til bådene. Alle klargjorde fluestænger. Søen stod som det smukkeste maleri. René og Jesper i den ene båd og Gustav og jeg i den anden. Gustav og jeg prøvede lige lidt ude for "havnen". Der var ikke noget at komme efter. Jesper og René gik i det første hul. Her var heller ikke noget. Vi vinkede farvel til hinanden og sejlede i forskellige retninger. Gustav og jeg gik mod "hullet". Her var fisk. Ikke de største, men men 😊. Lidt efter kommer der en sms fra Jesper, at han har fisk på.



Vejret slog over til det lidt koldere og våde, så vi måtte finde det varme og vandafvisende frem. Vi fiskede de kendte steder af, men der skete ikke det helt store. Både Gustav og jeg mistede fisk. Tiden nærmede sig frokost, så vi sejlede/roede mod øen. Her var René og Jesper allerede ankommet.

De havde ikke fået mere. René havde haft et hug. Jesper rystede som et espeløv af kulde. Han havde ikke noget ekstra tøj med ☹️. Han fik en Fernet ☺️. Frokosten blev nydt i regn og rusk. Her blev der delt fangstrapper til den store guldmedalje. Efter endt hygge var i bådene igen.

Vi havde ikke fisket længe, før min flue blev taget. En fin gedde gav en skøn fight. Gustav prøvede med popper. Den blev taget, men gedden kom desværre ikke ombord. Uanset hvad, en gedde der tager en popper, nøjjjjjjjjjjj åhhhhhhhhh ☺️. Vi roede videre og minsandten, om jeg ikke fik en fisk igen.



René og Jesper ville mod havnen. De havde ikke mærket noget og kulden satte sine spor. Vi ville give den et par timer mere, selvom det var Mors dag 😊. Nu slog vejret over i det skønneste solskin, men der stod en halv pelikan ned over søen. Vi fiskede som gale og jeg fik en fisk mere. Gustav havde ikke heldet med sig. Han smed 3. Ved halv femtiden stod vi ved bilen. En tur hvor man har svært ved at få armene ned igen. Gedder der angriber en flue!!!!!!😊😊😊😊. Og så på den naturskønne Donse, åhhhhhhhhhhh.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsen

Flemming