

Donse 11/5 2014

Endelig kom turen til Donse. Vi havde alle 3 både. 6 mand var tilmeldt. Et afbud lørdag så vi blev 5. Vejret skulle byde på lidt af hvert, mest regn. Vi mødtes på parkeringen kl. 07.00. Adam, Marc, Svend Aage, Gustav og jeg. Vi fik alle gjort vores ting klar til den lange gåtur gennem skoven. Svend Aage og jeg tog dog lige andagten inden.



Ved ankomst til bådene stod søen spejlblank. Himlen var blå. Hvilket syn!!!

Omkring klokken otte var vi alle i bådene. Gustav og jeg tog den første vig. Adam og Marc roede over på den anden side. Svend Aage tog vigen lige uden for "havnen". Der blev både fisket med flue og spin. Efter et stykke tid rev vi alle ankeret op, for der var ingen fisk i området. Vi roede længere op i søen. Endnu engang tog vi en lille vig. Her var der endelig lidt liv. En gedde tog forsigtigt min flue, men den forsvandt hurtigt. På den anden side af søen kunne vi høre Adam og Marc, så vi var sikre på, der var fangst. Endnu engang rev vi ankeret op og roede længere op i søen. Svend Aage fulgte efter. Vi fandt en lille vig, hvor vi kunne kaste

anker. Her blev der fisket for vildt. Pludselig kom der en gedde drønende op fra bunden. Den tog min flue og gik i overfladen, hvor den begyndte at rulle. Gustav og gik i ekstase. Det varede dog ikke så længe. Den røg. Øv øv øv. Vi fiskede videre, men der skete ikke så meget. Nu begyndte der at komme meget meget mørke skyer over os. Himlen åbnede for sluserne. Heldigvis varede det ikke så længe. Solen kom hurtigt frem igen. Her kan man mærke, at den er ved få kraft, for man fik hurtigt jakken af igen.

Nu ville vi mod øen. Her kunne vi se, at Svend Aage lå ude og kastede. Pludselig er plask i vandet ved hans båd. En gedde er på hans jerkbaith. Den kommer ombord.

Han får en vinkende arm og en thumbs up. Da vi roede videre, kunne vi endnu engang høre Adam og Marc. Igen var vi sikre på, at de havde fisk i båden. Vi blev dog noget overrasket, da vi kom omkring pynten ved halvøen. De var på land og gængede i torvet, der hænger ud over søen. Vi trak på smilebåndet og roede videre ind i hullet. Her var en del åkander, så vi var sikre på, at der var fisk. Der gik ikke mange minutter før, min flue blev taget for hårdt. En KÆMPE gedde kom i overfladen, 5 +. Nu blev mine ben som smør. Desværre stivnede de hurtigt, for den røg. Det er her, man gerne må indrømme, at selv voksne mænd græder☺. Gustav var sikker på, at det var "Stangknækkergedden". Jeg fik hurtigt pudset næsen og tørret øjne.

Frokosttid nærmede sig, så vi roede mød øen. Adam og Marc lå lige ude for øen. Her sad Adam fast i nogle åkander. Han knækkede sin stang ☹☺. Da alle var ankommet til øen for at spise frokost, blev der udvekslet fangstrapper. Marc havde også fået en gedde.



Svend Aage var sikker på, at den måtte ha' været døv, for så meget som de larmede på søen, måtte den fejle noget ☺☺. Efter en skøn frokost gik vi i båden igen. Vi fordelte os på søen. Nu var det Gustavs tur til at mærke fisk. En okay gedde havde taget hans flue. Her begyndte en fed fight. Den tog et par gode udløb. Linen fik brændt ham ☺. Den kom sikkert ombord. Nu var han ikke til at skyde igennem.

Fiskeriet fortsatte, men der skete ikke så meget. Adam og Marc havde fest, så vi vidste ikke, om de havde fanget, eller der bare var leg. Vi stødte på dem senere. De havde begge fået et par pæne gedder. Nu var det kun mig, der manglede at få en fisk ombord. Jeg kastede og kastede og kastede og JA!!! Pludselig var den der. Den kom sikkert ombord. Dejligt.



Tiden begyndte at nærme sig, hvor vi skulle ro os mod "havnen". Vi ville lige tage hullet nede ved slusen. Her stod en herre på land og råbte til os, at han havde båden, som vi havde. Jeg måtte råbe til ham, at han måtte være forkert på den, for vi havde dem fra seks morgen til seks aften. Klokken var ca. 14.00. Jeg var selvfølgelig sikker i min sag, men jeg ringede lige til FR for en sikkerheds skyld. Vi var i vores gode ret til at sidde i bådene til kl. 18 ☺.

Vi gav den 1 ½ time mere. Ikke flere fisk til os og Svend Aage. Marc fik 2 mere på spin, sådan. Ved bådpladserne stod herren og hans søn, som mente at han havde båden. Han fik lidt informationer og røde ører. Han havde heller ikke sit medlemskort med. Vi gik mod bilerne ved firetiden.

En skøn tur på Donse, hvor vejret viste sig fra alle sider. Dog heldigvis mest med sol. Fiskeriet kan man diskutere, men vi havde alle nydt dagen.

En skøn tur med HOLF.

Knæk og bræk.

Flemming