

Asnæs lørdag d. 11/10-14

Turen var planlagt til at gå til Klinteby, men vinden gjorde, at det blev Asnæs.

Undertegnede var eneste deltager (Gustav var skidt tilpas). Jeg kørte fra Hørsholm kl. 05.00 og 06.45 holdte jeg på parkeringen ved vandet. Der var ingen andre. Solen var ikke helt på himlen endnu, men hvilket syn. Himlen stod i et flot lys. Fernet Branca'en og kaffen blev nydt i fulde drag.

En halv time efter var jeg klar. Jeg startede med spin og gik vest mod pynten. Jeg havde ikke fisket længe, før der var fisk efter. Pulsen gik på max, men der skete ikke noget. Jeg fiskede mig videre ud af kysten, men havørrederne var ikke så medgørlige. Jeg spottede fisk helt inde under land. De fik det eneste kast efter det andet, men der skete aaaaaler en skid. Jeg satte mig med en kop kaffe og brød og nød livet/tilværelsen. Efter endt hygge var jeg klar igen. Jeg havde skiftet til flue. Det ville de heller ikke have. Vinden gjorde også, at man skulle kaste i bagkastet. Jeg kaster sgu bedre på den normale måde, så det var ikke optimalt. Jeg gav den et par timer med fluekæppen.

Tilbage i vandet med spinnestangen. En målsfisk røg ud af vandet til højre for mig. Den fik et par kast. Og BANG! Den sad der. Åhhhhhhhhhhh åhhhhhhhhhhh. Den røg desværre. Nu fik jeg endelig den der følelse af: Yes! det er utroligt, hvad en fisk kan gøre ved en 😊. Endnu engang var min puls på max, for det kunne jo være, at der var en stime inde. Det var desværre ikke tilfældet. Lidt efter mødte jeg en kollega, som fiskede med bobleflåd og orm. Han havde fået 4 små sej. Vi sludrede lidt om vores fiskeri. Han opgav. Jeg gav den endnu engang med fluekæppen. Lidt efter blev Flemsefluen taget, men den blev ikke siddende 😞. Men jeg fik hugget!! 😊

Som altid fiskede jeg som gal, men der skete ikke noget. Jeg så endnu en målsfisk ude af vandet. Den fik utallige kast og fluer, men den gad ikke. Jeg fiskede mig så småt mod bilen, men der var mere at komme efter. En enkelt følger som vendte helt inde, da jeg hev fluen op af vandet. Troen på at der skulle en fisk med hjem, var så småt ved at vende. Vi skulle også have gæster kl. 17.30, så omkring kl. 13.00 sluttede jeg dagens arbejde.

Ved bilen stod jeg med tanken om, at det var efterår, men jeg havde ikke fisk med hjem. Jeg kom hurtigt frem til konklusionen, at det ikke gjorde noget, for det havde været ren balsam for sjælen. Jeg glædede mig allerede til næste weekend, hvor der er kysttur igen.

Uanset hvad – en skøn tur med HOLF

Hjemturen stod på væske og flæskesvær 😊

Fiskehilsen

Flemming