

Årets første kysttur 2015

Endelig kom dagen, hvor vi skulle på kysten. Foråret er så småt på vej. Gustav og undertegnede kørte fra Hørsholm kl. 06.00. Da der ikke var tilmeldinger nok (2 afbud) til en tur til svenskerkysten, besluttede vi at køre til Møn.

Vi startede på Brunhoved, hvor vinden var perfekt til flue. Her er også god plads til bagkast på stort set hele strækket. Vandet var perfekt. Lettere grumset og lidt bølgegang. Vi kastede som gale, men der skete ikke det store, så vi gik på land og nød lidt kaffe og brød. Vi blev enige om at flytte os lidt længere ud af kysten. Vi fandt hver vores rev, som vi blev enige om at give en halv time. Efter 10 min. blev min flue taget. Den blev desværre ikke taget så godt, så den fik fat, men det gav lige den der skønne fornemmelse i kroppen, åhhhhhhhhhhhh☺. Gustav fik et kald. Nu fik han også blod på tanden, men der var desværre ikke flere fisk. Vi blev enige om at prøve en ny plads. Hurtigt tilbage til bilen - 15-20 min. gågang. Her havde man fået varmen.

Lidt efter holdte vi ved Liselund. Her blev vi enige om, at det var med spin, vi skulle prøve. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre med flue, men der er ikke den samme mulighed som på Brunhoved, hvor du kan fiske hele strækket med flue. Ved bunden af trappen kunne vi se, at der stod en kollega på revet til venstre. Vi gik mod klinten. Her så vandet også perfekt ud. Men efter et par hundrede meters fiskeri, blev vandet mere og mere plumret.





Vi tog hurtig en beslutning om at fiske den anden vej igen. Her fik vi begge 2 nogle forsigtige hug, men de ville bare ikke det samme som os. Det sidste kaffe og brød blev nydt på en sten, inden vi ville give den en sidste tørn. Her blev vi enige om, at selvom der ikke kom en fisk med hjem, var det skønt at være på kysten igen. Og at det snart er forår!!!!

Kollegaen på revet var rykket, så vi gav det lidt tid. Her skete der ikke noget. Vi fiskede os videre ud af kysten. Vi kunne spotte nogle flere kollegaer på Hellehavn nakke, så vi ville koncentrere os om stykket mellem os. Lidt efter spotter Gustav fisk foran mig. Han guider mig lige. Og bang!!! Den røg desværre. Lidt efter har han selv hug. Den blev heller ikke hængende, øv øv.

Klokken nærmede sig så småt lukketid, 14.00, så det var sidste kast, vi skulle have. Jeg tager lige et mere, nej sidste, et mere. Aller aller sidste 😊. Vi fik ikke fisk med hjem.

Trapperne op mindende os om, at det var lang tid siden, vi havde været der. Som altid stod hjemturen på væske og flæskesvær. Vi landede i Hørsholm 16.35.

Endnu en skøn tur med HOLF.

Vi er på pletten i næste weekend.

Knæk og bræk.

Flemming