

## Reersø lør. d. 12/10

Turen var planlagt til at gå til Klinteby. Tilmeldinger var ikke dem, der var flest af. Gustav og jeg kørte fra Hørsholm kl. 05.15. Vejrudsigten sagde hård vind fra n/ø, senere skulle den gå i øst og ikke så megen sol. Vi var fremme ca kvart i syv.

Vandet så perfekt ud. Der var lidt søgang og lettere grumset vand. Det gjorde, at vi var hurtigt i vores yndlingstøj. Da jeg desværre har fået en tennis(fluefisker)albue, klargjorde jeg kun min spinnestang. Gustav gjorde både sin flue- og spinnestang klar. Da vi gik i vandet kunne vi konstatere, at der var meget møg. Vi fik noget på i hver eneste kast. Vi gik 500 m. længere ned af kysten, da der ligger en pynt, hvor der måske var en chance for, at strømmen var anderledes og dermed smed ålegræsset i en anden retning. Det var desværre ikke tilfældet. Øv øv øv. Jeg tog hurtigt en beslutning om, at vi skulle rykke plads.



Wadersene blev krænget ned om rumpetten og stænger lå på langs i bilen. Jeg sagde til Gustav, at vi skulle til Reersø. Jeg har været der for nogle år siden, så jeg forsikrede ham om, at det var et godt sted. Ved ankomst kunne vi konstatere, at vi ikke var de eneste lystfiskere. Der var 4 mere. Heldigvis er det jo et dejligt langt stræk, så vi gik et stykke ned af kysten.

Efter 10 min. fiskeri har jeg hug. Jeg når lige at råbe til Gustav, at jeg havde hug, så sidder den der. En undermåler ryger ud af vandet. Og i disse Vild med dans tider, får den virkelig den kære Allan

Simonsen til at blegne, he he. En hurtig genudsætning og jeg var klar. Nu var vi begge i højt humør. Vi fiskede som gale, men der skete ikke så meget, så vi blev enige om, at det var tid til lidt brød og væske. Mens vi sidder og hygger, kommer en sæl på besøg. Den forsvandt hurtigt.

Nu var vi klar til at være farlige igen. Gustav havde lige kastet, da der kommer et brøl fra ham. Han havde flex på klingen. Og hvilke et. Det varede desværre ikke så længe, før den røg. Den var stor, sagde han, og det kunne jeg kun give ham ret i. Vi gik videre ned af kysten, men der skete ikke så meget. En stor stime marsvin kom forbi. De jagtede fisk lige ude foran os. Ca. 30 ude. De fløj ud af vandet. Man kunne høre lige så tydeligt, når der blev pustet luft ud. Hvilken fantastisk oplevelse.

Da det hele var overstået, skulle vi lige samle vores kæber op igen. Jeg gik ud og kastede og bang !. Endnu en undermåler var kroget. Den afkrogede heldigvis sig selv helt inde. Den sprang op af vandet og landede på en sten. Vi grinede lidt, for det så spøjst ud. Lidt efter råber Gustav, at han har hug, men den blev desværre ikke kroget. Vi fiskede et meget langt stykke af, uden at vi havde fået fisk på land. Vi havde begge haft et par hug mere. Vi blev enige om, at fiske tilbage mod bilen. Her stod stadig lidt kollegaer, men de havde ikke noget at prale af. En enkelt havde fået en undermåler.

Som altid stod hjemturen på flæskesvær og væske. Og en lur til Gustav. Vi ramte Hørsholm lidt i fem.

Endnu en skøn tur med HOLF.

Stor fiskehilsen

Flemming