

## Put&take tur fre. d. 8/11 2013

Astrid, Adam, Gustav, Kenneth og jeg kørte til Simons fredag eftermiddag. Vejret viste sig fra den virkelige skønne side. Høj solskin og ingen vind. Drengene havde set klip på Simons hjemmeside, hvor mange fisk der var sat ud i ugens løb, så de var klar i løbet af no time. De indfandt sig hurtigt i børnesøen. Astrid, Kenneth og jeg gik til den store sø.

Vi havde ikke fisket længe, før vi kunne høre drengene. De havde hug og følgere. Adam havde bobleflod med powerbait. Hans flod havde stået og hoppet. Han var desværre ikke hurtig nok.



Gustav gik med flue. Nu var det hans tur til at mærke fisk. Den røg desværre også, men som altid giver det blod på tanden.

Astrid havde fået en spinner på. Hun stod ved siden af mig. Jeg havde forklaret hende, at hun altid skulle holde øje med spinneren, når den kom ind.



Det gjorde hun så, for lige i et kommer der et råb fra hende. Der var en stor fisk med helt inde for så at vende igen. Jeg når lige at se hvirvlen i vandet. Ærgerligt den ikke lige sad der, men her kom der også blod på tanden.

Kenneth havde sørget for lidt væske til ganen. Til de voksne var der sørget for en dejlig julebryg, uhmmmmmm. Skønt træk. Da vi havde hygget lidt, gik vi til den igen. Nu var solen så småt forsvundet fra himmelen, så her kunne man mærke, at vinteren så småt er ved nærme sig. Der kom lige lidt ekstra tøj på. Kenneth havde skiftet til spinner. Nu var det hans tur til have følger. Han så den ikke, for da han hev spinneren op af vandet, ville han lige slappe lidt, men det gjorde jeg. Han fortsatte med at fiske, men den kom ikke tilbage.



Nu var det min tur til at mærke fisk. Jeg havde et meget lille ABU blink på, 7 gr. Det blev trukket i overfladen. Lige i et kommer der en bølge efter blinket. Gustav ser den lige og råber. Den hugger og ryger direkte i luften. Den var kroget. Nu kan det være, der var nogle unger, der var oppe at



køre. Astrid fik lov til at nette. Hun fik lidt instrukser under fighten. Efter 3-4 min. var fisken træt. Den blev nettet på den skønneste måde. Hun fik også lov til at bruge priesten. En "ægte" putfisk. Kornfed !. 2,5 kg. Mørket havde indfundet sig, så der blev fundet lygter og iPhones frem.

Vi havde lige en halv time tilbage, men der var vist for lidt tøj på til nogle, så vi pakkede sammen. Jeg tog dog lige lidt kast imens. Det blev ikke til mere.

Ved bilen mente Adam endnu engang, at jeg havde været heldig som altid. Jeg sagde til ham, at det ikke er held, he he he.

Da der jo plejer at være præmier på juniorturene, spurgte de alle efter dem. Jeg måtte forklare dem, at det blev mig, der havde vundet alle. 1. fisk, største og flotteste. Her blev der helt stille, indtil jeg skreg af grin. Vi finder nok på noget til næste klubaften, forsikrede jeg dem om.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Stor fiske hilsen

Flemming