

Forårstur til Klinteby

Tilmeldinger var ikke dem, der var flest af. Allan og undertegnede var eneste. Da Allan var på besøg hos familie i Karrebæksminde i den weekend, blev vi enige om, at turen skulle gå til Klinteby.

Kalenderen sagde jo forår, men det sagde vejrudsigten i hver tilfælde ikke. Hård vind, op til kuling fra øst. Temperaturen lå lige omkring frysepunktet. Ved ankomst kunne vi konstatere en god søgang. Vi kom hurtigt i tøjet, inden det var tid til andagt. Vi startede vores fiskeri klokken syv. Jeg lod fluekæppen blive i bilen, da det ville være omsonst. Allan havde investeret i en 2 hånds fluekæp til den kommende Mörrumtur. Han har fisket med 1 hånds men aldrig med 2 hånds, så han havde kun den med for udelukkende at øve sig. Respekt.

Det var første gang, Allan var ved Klinteby og fiske, så jeg viste/fortalte ham lidt om kysten. Jeg viste ham også lige lidt om greb og kast med 2 hånds. Med den vind der nu var, kunne Allan kun fiske (øve) på langs af kysten. Jeg begyndte mit fiskeri med en 20 gr. gennemløber. Den skøjtede hen over vandoverfladen. Den blev hurtigt skiftet ud med en 24 gr. Jeg gik langsomt ud af kysten. Jeg fik hurtigt min hættetrøje op over hovedet. Nøjjjj det var koldt. Her smager en varm kaffe BARE godt.

Først efter 2 timers fiskeri, mærkede jeg noget. En lille undermåler tog min gennemløber helt inde. Jeg nåede lige akkurat at se den sprælle i overfladen, før den røg af. Nu glemte jeg alt om kulde og store bølger. For jeg var sikker på, at NU VAR DET ENDELIG FORÅR, og fiskene var ankommet. Det holdt bare ikke stik. Jeg fiskede som gal alle de sædvanlige steder, men der var ingen fisk. Jeg begyndte så småt at fiske mig mod Allan, da jeg fik en sms fra ham om, at nu kunne han ikke mere. Vinden havde taget til og bølgerne slog helt op til klinten, så efter

3 ½ times kast og bølger op i nakken, kunne jeg kun tage hatten af for ham. 1 ½ time efter er jeg ved bilen. Uden fisk. Men havde haft en skøn tur. Efter sådan en tur med sol, skumsprøjt, hård vind og salt i ansigtet, glem botox. Allan havde nydt lidt frokost og kaffe ved bilen, imens han ventede på mig. Vi blev enige om, at når vi har kasteinstruktion i klubben, vil han komme. Efter endt hyggesludder, kørte jeg mod Hørsholm. Jeg var hjemme 14.20.

Selvom turen ikke bød på fisk, så var det som sædvanlig en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsen

Flemming