

Nytårstur med Hanne Berit, lørdag, den 28. december

Så blev det langt om længe den 28. december og dagen for nytårsturen på Øresund efter torsk.

Fra morgenstunden var der let regn, svag vind og 4 graders varme. For en gangs skyldt havde bestyrelsen valgt at henlægge turen til eftermiddagens fiskeri, og omkring middag ophørte regnen og det var pragtfuldt vejr.



Hanne Berit var fortøjet ved "midtermolen" lige bag fiskehuset, da sydmolen havde taget svær skade ved "Bodil" primo december.

Kl. 1200 stod et hold på 27 mand, hvoraf 4 var juniorer, klar med høje forventninger til dagens fiskeri. Morgenen og formiddagens fiskeri havde foregået på dybere vand, men med kun 5 torsk med hjem. Derfor ville skipper prøve lidt lavere vand, i håb om flere fisk. Vi sejlede af sted og "andagten" blev gennemført flere steder på skibet, man skal jo ikke halte, grej blev gjort klar og historierne om de store torsk fra 1980'erne blev fortalt nok engang.



Efter godt 20 minutters sejlads i sydøstlig retning stoppede vi og fiskeriet gik i gang på ca. 12-14m vand. Som det havde været tilfældet om morgenen skete der ikke rigtigt noget – altså lige bortset fra formanden, som i vanlig stil havde torsk i et af de første kast! Da der dog ikke skete stort mere, rykkede vi videre.

Her blev der fra starten af taget et par småtorsk, som uagtet de ikke var målere, dog var store nok til at komme med hjem. Der blev taget torsk på begge sider af båden, men kastesiden var som så ofte før dominerende i både antal og størrelse, med torsk på op til ca. 2 kg.



Desværre løb dette sted også hurtigt tør for fisk eller også kunne vi ikke fange dem, hvorfor vi det ikke varede længe før vi rykkede yderligere 20 minutter sydpå.

De næste par timer rykkede vi mange gange plads og tog nogle lange drev for at affiske bunden. Torsk så vi næsten ingen af, men et par stykker blev det da til.

Kl var henad 1530 da skipper derfor rykkede mod nord igen, for at give morgens områder endnu et forsøg – det skulle snart vise sig at kaste lidt fisk af sig. Pludseligt havde flertallet fisk, de fleste af behersket størrelse, men et par pæne torsk blev det også til.



Kl. 1700 stod alle igen på kajen og uagtet at ikke alle havde fisk med hjem, så havde det været en god tur og vi havde fanget flere fisk end "morgenholdet".

Der var herefter præmieoverrækkelse til de dygtigste lystfiskere og særligt juniorerne gjorde sig bemærket – de fik alle præmier med hjem .



Selv om man ikke kender alle, så bliver nye bekendtskaber skabt og det er som om man alligevel, i regi af HOLF, er en stor familie.

Kenneth stod igen i spidsen for en god og hyggelig tur på sundet, hvor der kom adskillige torsk med hjem.

Godt nytår til alle.