

Asnæs søndag d. 20/10 2013

Endnu engang var det ikke tilmeldinger, der var flest af. Gustav og jeg var eneste. Nærum fiskeklub havde også annonceret kysttur, men der var kun turlederen/formanden Ryhl. Han ville gerne med os, så vi aftalte, at vi hentede ham kl. 06.00. Turen skulle være gået til Klinteby, men pga. vind fra syd, blev det Asnæs. Ryhl havde aldrig fisket der, så forventningens glæde var stor. Vejrudsigten sagde efterår. Nordsjælland skulle få en ordentlig omgang regn, men det sydvestlige skulle gerne slippe. 10 min før ankomst begyndte det vildeste regnvejr. Vi var fremme omkring kl. 07.15. Og her vågnede Gustav. Vi måtte tage kaffen og andagten i bilen, for det var umuligt at klæde om. Så efter 20 minutter kunne vi komme ud af vores skjul.

Da jeg stadig døjer med en tennis(fluefisker)albue, klargjorde jeg spin. De 2 andre gjorde også deres fluekæppe klar. De ville starte lige neden for parkeringen. Jeg gik på pynten. Ryhl havde ikke fisket længe, før han stod med flex på klingen. Skønt !!!!. Der er fisk. Men til vores store forbavselse, havde han fanget en sej !!.



Lige efter råber Gustav, at han har bid. Ikke noget stort, men der var da flex på kæppen. Han fik en aborre !!. Nu var det min tur til at mærke fisk. Jeg nåede lige at råbe, at jeg havde haft hug. Næste kast sad den der. En undermåler røg ud af vandet. Vinden gik over i øst, så den drillede lidt Gustav med flue. Han tog sin spinnestang og gik mod mig. Han var lige ankommet, da jeg fik bid. En fisk omkring målet røg ud af vandet. Fedt syn at se en fisk ryge helt ud af vandet. Den kæmpede så bravt, så den røg lidt efter. Det gjorde ikke så meget. FOR JEG FIK JO DET BEDSTE, HUGGET !!!!!!!!!!!.

Vi gav den et kvarter mere, men der skete ikke så meget mere. Vi blev enige om at gå mod Ryhl og prøve nogle af pynterne øst på. Da vi kom til Ryhl, stod han med flex på igen. Her kom endnu en sej på land !!! Vi gik til pynten, hvor vi spottede 2 andre lystfiskere på den anden side. Vi havde ikke fisket i 5 min. før Gustav stod med flex på stangen. Her kom en lille undermåler flyvende op af vandet. Den var solidt kroget, så jeg måtte hjælpe ham med afkrogingen. Et hurtigt billed og den var genudsat. Jeg har skrevet det før i nogle af mine beretninger og gør det igen. DET ER FANTASTISK, HVAD EN FISK KAN GØRE VED EN 😊. Det var så alt, der skete på den pynt. Vi blev enige om, at vi ville prøve den næste. Vi kunne skimte Ryhl, han havde også rykket sig lidt. Vi snakkede lige lidt med de 2 andre lystfiskere. De havde fået 1 undermåler og 2 stk. sej !!. Helt vildt. Ved næste pynt spottede Gustav hurtigt en fisk. Den fik det ene kast efter det andet, men der skete ikke noget. Nu vendte vinden igen. Den gik i syd. Nu stod vandet spejlblankt. Her kan man spotte fisk. Eller rettere sagt, plejer. Der skete aaaller og en skid. Vi blev enige om at gå mod Ryhl. Det var også tid til brød og kaffe. Vi mødtes på halvvejen, for Ryhl var også brødflov. Vi fandt et par gode sten, vi kunne sidde på. Her blev frokosten nydt i fulde drag. Og minsandten om Hr. Ryhl ikke havde en lille skarp til halsen med. Efter en halv times hygge, var det tid til, at vi skulle være farlige igen. Vi gik mod parkeringen igen. Her ville Gustav ud med fluekæppen igen. Ryhl gjorde ham selskab. Jeg gik mod pynten igen. Nu var solen kommet frem. Vandet stod stadig som et spejl. Jeg kunne stå og nyde udsigten med de 2 fluefiskere i baggrunden. Hvilket syn. Man kunne se linebugterne klart, da baggrunden er skov. Og jeg kunne høre, Gustav fik lidt kasteinstruks af den gamle rotte 😊.



En times tid efter og ingen havde mærket noget, blev vi enige om, at vi skulle rykke lidt. Gustav og jeg gik længere ud mod vest. Ryhl blev på pynten. Vi ville give den 1

times tid mere. Vi havde ikke fisket længe, før jeg fik en sej !!. Nu ville man gerne have en god fisk, men der var desværre ikke noget, der tyede på det. Med ca. 20 minutter tilbage, havde vi opgivet håbet. Jeg havde næsten mit blink helt inde, da jeg opdager en KÆMPE BØLGE efter blinket og Gustav fik også øje på den. Jeg har set mange krigsfilm igennem tiderne og dette mindede fuldstændig, som når der blev smidt torpedoer fra fly. Eller når de store laks i Mörrum angriber en flue i overfladen. Den vendte helt inde -uden at hugge-, da der er meget dybt helt inde under land. Vi gik på stranden. Vi var i chok. Mine ben gik som trommestikker og Gustav blev ved. Den var stor, den var stor !!!!. Tror du den var på 10 kg ????. Vi skulle lige samle os igen, inden vi kunne fiske. Jeg forsikrede ham om, at den efterfølger glemmer han aldrig. Den vil sidde på nethinden resten af livet. Der blev kastet til højre og venstre. Pludselig råber Gustav, at han bid. Fedt tænkte jeg, han har den. Men jeg kunne godt se på stangen, at det ikke var den. Endnu en sej kom på land !!. Tiden var ved at rende ud, så vi gik mod Ryhl. Han sad på parkeringen og nød livet. Han kunne berette om et KÆMPE HUG !!! . Han havde stået i sin egen lille verden og været ukoncentreret. Den havde næsten revet stangen ud af hånden på ham. Vi blev enige om, at det måske var den samme fisk, som vi havde set. Da vi var kommet ud af vores yndlingstøj, havde Ryhl sørget for væske. 2 pilsnere og 1 cola. Skønt træk. De blev nydt i fulde drag. Vi måtte dog ind på en tankstation i Kalundborg, da vi jo altid har flæskesvær på menuen til hjemturen. Her sov Gustav også. Vi var hjemme i Hørsholm lidt i fire. Kl. 21.30 da jeg lå i min seng, behøver jeg ikke fortælle, hvad der blev drømt om. Ryhl ringede til mig dagen efter, han var stadig ikke kommet sig over "hugget". Tror heller ikke jeg behøver at fortælle, hvad han drømmer om de næste par dage, uger, måneder eller måske år 😊.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Stor fiskehilsen

Flemming