

Asnæs



Turen skulle gå til Asnæs. For første gang i år skulle Gustav med på tur. Han kom galt af sted på skiferie i Østrig, så han har haft skinne på i 6 uger og brugt krykker. Nu er han i genoptræning, så han var klar. Der var ingen andre tilmeldinger. Vinden skulle komme fra syd og solen skulle komme en del frem. Vi kørte fra

Hørsholm kl. 4.30. Ved ankomst var der 2 andre lystfiskere.

Vi gik i vandet omkring 6.30. Gustav gik med spin og jeg med flue. Efter 5 minutters fiskeri, kom der en sæl op foran os. Gustav syntes, det var vildt spændende, for den kom meget tæt på ham. Jeg var knap så begejstret. Gustavs blink landede lige foran den. Den blev så bange, så den forsvandt i høj fart.



Flot syn. Lidt efter havde jeg hug på Flemsefluen. Den ville ikke mere. Efterfølgende ser jeg en lille ørred ude foran mig. Så det var nok den, der havde spillet et lille puds. Vi fiskede alle de små pynter/rev af, uden held. Sulten meldte sig, så vi gik på land og nød lidt brød og væske.

Vi blev enige om, at vi ville gå ud mod parkeringen, hvor der ligger nogle gode stræk med dybt vand helt inde under land. Her fiskede vi også hele strækket af, men der skete bare ikke en pind. Her satte vi os endnu engang med lidt brød og væske. Mens vi spiste nød vi 3 store rovfugle som var på jagt. Efter endt hygge var vi klar igen. Vi måtte konstatere, at der var stadig ikke fisk i området, så efter et par timer blev vi enige om, at

dagens tur var slut. Meget meget frustrerende, for midt i april og ingen fisk.

Jeg trøstede mig selv med, at det måtte komme næste weekend, for der skulle jeg af sted med nogle kammerater i Oddenhuset i 4 dage.

Stor fiskehilsen

Flemming