

## Donse dam

Jesper, Adam, Gustav og jeg mødtes på parkeringen kl. 7.00. Forventningerne var store, da der var meldinger om mange gedder. Drengene havde fået lov til at få deres "egen" båd, så de var ikke til at skyde igennem. Vejret var til gengæld ikke med os. Der var meldinger om vind fra n/v 13 – 15 m/s og skyet med regn op af dagen.

Vi skyndte os til bådene, hvor vi riggede til. Jesper og jeg skulle have hver vores båd. Jeg skulle dog have de 2 knægte på slæb. Drengene skulle spinnefiske og Jesper og jeg flue. Jesper roede ind i den første vig ved bådpladsen. Jeg/vi tog den over på den anden side. Nu fik jeg min sag for. Med den vind var det ikke bare lige at ro og slet ikke med en båd på slæb. Vi ville smide anker i hullet ved slusen, men ankeret kunne ikke holde, så man blev blæst ind under de udhængene træer. Med stor besvær fik jeg os ud igen. Vi kunne hurtigt konstatere, at vi måtte tilbage, hvor vi startede. Jesper meldte om hug på mobilen.

Vi fandt et sted, hvor vinden ikke var så hård. Drengene smed anker og jeg roede lige lidt længere op af søen. Jesper fik desværre ikke gedden til at hugge ordentligt, så han rykkede også. Drengene havde begge deres nyindkøbte hi-low wobler i rød/hvid på. Skønt syn at se de 2 sidde der i deres båd og kaste. Efter en halv times fiskeri kunne det godt være, der kom råben fra deres båd af. Adam havde bid. En gedde på et kilos penge kom ombord. Nu var der "fest" i båden.

Lidt efter var det min tur. En gedde sad på min flue. Jeg havde helt glemt, hvor fedt det er, når de angriber en flue. Man står op i båden og fluen fiskes højt, så der er skønt udsyn. Lidt efter råber Jesper, at han havde hug. Den havde gået efter fluen 2 gange, men den fik stadig ikke fat. Den var ude af vandet for at angribe.

Lige i et kom der råben fra drengenes båd igen. Nu sad Gustav med fleks på klingen. Hurtigt ned til dem, hvor han havde fået den ind til båden. En gedde i samme størrelse som Adams kom ombord. Nu var der "fest" i båden igen. Dejligt!. Nu var turen allerede hjemme.

Vi flyttede plads igen. Vi roede længere mod den nordlige ende. Jesper havde endnu engang hug. Det var bare ikke hans dag. Vi andre mærkede ikke noget. Nu roede vi

over mod øen, hvor vi kunne se, at der var læ. Vi smed anker mellem øen og fastland. Drengene var sikre på, der ville være fisk, for der var en del åkander. Nu var det min tur igen. Endnu en gedde omkring kiloet kom ombord. Her kunne vi konstatere, at den havde slugt noget stort og rundt, for den havde en kugle i maven på 5 – 7 cm i diameter. Gustav spurgte, hvor jeg fangede den. Jeg pegede derhen, hvorefter han kastede. Nu fik han bid igen. Endnu engang startede der en fest i båden.

Tiden nærmede sig frokost, men da vi – eller jeg - ikke orkede at ro til halvøen, blev vi enige om at spise i bådene. Jesper kom til os, hvor vi tøjrede vores både sammen. En hyggelig frokost blev nydt i fulde drag. Drengene aflagde fangstrapport til Jesper. Her var store armbevægelser. Efter endt frokost delte vi os igen.

Nu begyndte det at regne lidt. Vi blev enige om, at vi ville fortsætte lidt endnu. Efter en time med regn, ville Jesper ro mod bådpladserne. Jeg spurgte drengene, hvad de ville, men de ville fiske videre. Den var jeg med på. Endnu engang blev min flue taget. Det var en lidt større gedde ind de tidligere. Lige omkring 2 kg.

Jesper skriver i det samme, at vi er nødsaget til at komme til ham, da han ikke kan få båden ind alene pga. den hårde vind. Han måtte lige have tålmodighed, for vi ville lige give den et par kast mere. Ikke at det hjalp, men det kunne jo være, he he. Drengene var også ved at være godt våde og kolde. Vi hev ankerne op og startede en lang og sej tur mod pladserne. Her stod Jesper og ventede. Han havde fået sin båd ind, så han hjalp med vores. Skønt træk.

Vi kørte hjem kl. 14.30.

Her kan det nok være, der var 2 stolte lystfiskere, der skulle hjem og fortælle om turen.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsen

Flemming

Ps. Jeg kunne godt mærke mine overarme om søndagen.