

Kysten d. 17/3

Kim, Gustav og undertegnede kørte fra Hørsholm kl. 5.00. Planen var Møn, men pga. megen vind fra øst blev det Asnæs. Vi landede på parkeringen omkring 6.30. Jakob kunne først være fremme ved ni tiden, da konen skulle køres på job.

Gustav kom hurtigt i tøjet og fik rigget sin stang til. Han gik mod kysten for at starte. Kim og jeg skulle lige "sige" godmorgen. Da vi var klar til action, gik vi ud på pynten til Gustav. Han havde ikke mærket noget. Vi begyndte at fiske os ud mod spidsen af Asnæs.

Efter 20 min ser jeg fisk helt inde under land. Jeg kalder på Gustav. Han kommer hurtigt hen til mig for at kaste. Han gik med spin og jeg med flue. Vi blev ved og ved med at kaste i området, hvor jeg havde set fisken, men der skete intet. Kim var ikke til at se. Han var gået længere ud mod spidsen. Tiden var til lidt kaffe og brød, så vi satte os lidt og nød naturen. Jeg riggede min spinnestang til imens.

Bagefter gik vi til den igen. Vi flyttede os langsomt ud mod Kim. Vi kunne spotte ham langt derude. Jakob meldte sin ankomst, så vi blev enige om, at blive indtil at han var med os. Kim kom også mod os igen. Han havde ikke set eller mærket noget. Efter lidt kaffe, brød og en hyggesludder gik vi mod spidsen. Vi fandt et spændende stykke som lige skulle prøves. Vi gik alle i vandet og lidt efter er der en sæl, der melder sin ankomst. Nu kan det godt værre at Gustav spærrede øjnene op. Han har godt nok set dem i Zoo, men ikke "live".

Vi trak teltpælene op og gik helt ud på spidsen. Fantastisk stræk, men der var desværre ingen fisk. Vi gjorde ellers alt, hvad vi kunne, men det hjalp ikke. Gustav og jeg ville tilbage, hvor vi startede. Vi havde også en middagsaftale kl. 16 på Nørrebro, så der skulle lige fiskes lidt, hvor vi havde set fisk, inden turen gik mod Hørsholm. Her var der stadig intet at komme efter. Vi gik mod bilen. her var Jakob og Kim også ankommet. Jakob ville lige prøve en times tid på sydsiden, for der var måske lidt mere gang i vandet. Her var der desværre heller ikke noget at komme efter.

Kim ville måske lige køre en tur i fjorden for at se, om der var gang i den. Ved ankomst kunne han konstatere, at det var der ikke.

Gustav og jeg ramte Hørsholm kl. 15 og var til middag kl. 16 på Nørrebro.

Som altid en skøn tur med HOLF.

Fiske hilsen

Flemming